

uit de Herberg



Relatie met familie

bestuur

dhr. D. van Dijk

dhr. W. H. Marchand, *penningmeester*

mw. Mr. W.C.M. Pronk - Schaap,

secretaris

mw. H.M.W. de Vries, *voorzitter*

ds. B.E. Weerd

directie

Henk Meuleman

comité van aanbeveling

dr. J.A. van den Berg

prof. dr. G. van den Brink

ds. G. de Fijter

mw. drs. A.B.F. Hoek - van Kooten

dr. H.C. van der Meulen

dhr. M. Niemeijer

mw. E. Schouten - van Heijningen

dr. A.H. van Veluw

ds. M. Visser

dr. P.J. Visser

mw. drs. E.E. Wiegman - van

Meppelen Scheppink

ds. L. Wüllschlegel

woord vooraf



Wat betekent familie voor ons? Sommigen investeren veel in vrienden en houden familie op afstand. Dat doet me denken aan de uitspraak 'je familie kan je niet kiezen, je vrienden wel'. Anderen ervaren juist een hechte familieband, of ze nu dichtbij elkaar wonen of niet. In deze 'uit de Herberg' staan we stil bij familierelaties, vanuit het besef dat we als mens in relatie leven met de ander.

In de afgelopen 30 jaar dat we als Herberg 'Huis van de Kerk' zijn, zien we dat familieverbanden veel invloed hebben. Voor veel gasten zijn familierelaties aanleiding om naar de Herberg te komen. Hoe mooi om te zien als het verblijf een verandering in gang zet, zodat familie een krachtbron wordt. Lees hierover in het artikel 'Verbonden met je familie'. Elkaar als familie positief beïnvloeden, dat proeven we bij vrijwilligers die familie van elkaar zijn. We gaan in gesprek met twee zussen die beide vrijwilliger zijn in de Herberg. Familie, dat zijn ook Boudewijn en Lydia Zwart die op 11 november een concert geven in het Koetshuis. Van harte welkom met uw familie, we ontmoeten u graag!

Wilt u blijven meebidden voor de Herberg en voor onze gasten? Mogen wij ook in de laatste maanden van ons jubileumjaar 2023 op uw financiële steun rekenen en helpt u ons de begroting te halen? Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid bij ons werk!

Een hartelijke groet vanuit de Herberg,
Henk Meuleman

inhoud

- 2** woord vooraf
- 3** het Woord open
- 4** gast aan het woord
- 5/6** thema
- 7** interview
- 8/9** kort nieuws
- 10** in actie

Foto voorzijde:

Stroomt de liefde niet meer in een familie? Wat kan het goed zijn om dit aan te kijken en te ontdekken hoe familie weer een krachtbron kan worden.

Het geloof doorgeven, van generatie op generatie

Hoe graag we het ook willen, het geloof doorgeven aan de volgende generaties is een grote uitdaging. Zowel wijzelf als onze Herberggasten worstelen met gevoelens van onmacht en schuld, als we onze (klein) kinderen af zien haken. Hoe kunnen we ze bij God houden? Hoe blijven wij in verbinding met ze als ze andere keuzes maken dan wij graag zouden zien? Gods antwoord op deze vraag is door alle tijden heen hetzelfde gebleven: *Vertel ze over de roemrijke, krachtige daden van de HEERE, van de wonderen die Hij heeft gedaan (Ps. 78:4)*. De verhalen die in de Bijbel zijn opgeschreven, blijf ze vertellen. Maar nog belangrijker: vertel, als de gelegenheid zich voordoet, de persoonlijke verhalen van de daden en wonderen die God

in jóúw leven heeft gedaan. Vertel vanuit je hart, in alle kwetsbaarheid, Wie God voor jou is. Laat zien dat je Hem vertrouwt, dan geef je vertrouwen door. Vertel waarom je van Hem houdt, dan geef je liefde door. Wees maar eerlijk dat iedere relatie, ook die met God, hoogte- en dieptepunten kent. Geloof doorgeven betekent in alle kwetsbaarheid getuigen van je relatie met God, een relatie gebaseerd op liefde en vertrouwen. En blijf daarnaast altijd bidden voor je (klein)kinderen, pleitend op Gods trouw, die altijd groter is dan onze ontrouw. Want Hij belooft: *Dan zal het volgende geslacht op God vertrouwen! (Ps 78:7)*.

Aline de Boer, Gastenbegeleider





Op donderdag 21 september werden we verrast door oud-gast Nico Rosendaal. Hij kwam spontaan binnen met een grote bos bloemen en een bedankkaart. Een jaar geleden

is hij 5 weken in de Herberg geweest. Vanuit een superdruk bestaan als ondernemer in een familiebedrijf was hij stil gezet en is zijn leven veranderd. Lees maar mee!

Aan de Herberg,

21-09-2023

Op 21 september 2022 begon mijn verblijf in de Herberg. Nu 1 jaar later, mag ik terugkijken op een van de mooiste periodes uit mijn leven!

Het verblijf in de Herberg heeft mijn leven veranderd. De 5 weken die ik mocht verblijven hebben mij ontzettend goed gedaan! In de Herberg kwam ik echt tot rust. Ontdekte dat het ook wat rustiger kan in het leven. Ik had het gevoel dat ik geknakt was, ik was niet meer die 'krachtige' man. Tijdens de intake kreeg ik de opmerking naar mij toe, misschien ben je wel mens geworden. Nu een jaar later krijgt die uitspraak steeds meer waarde! Meer mens geworden, met alle emoties die erbij horen! De Herberg heeft een bijzondere plek in m'n hart gekregen. Als ik niet lekker in m'n vel zat, stapte ik in de auto en reed ik langs de Herberg. Alleen bij het zien van de Herberg werd ik al rustig. Het is voor mij onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Door middel van dit schrijven wil ik dan ook eenieder die betrokken is bij de Herberg, op welke manier dan ook, hartelijk bedanken.

Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen!
Psalm 133

Hartelijke groet, Nico Rosendaal

Anita (48): 'Ik vraag me vaak af: wie ziet mij nu? Ik heb geen hoge pet op van mijzelf, ik twijfel snel aan wat ik doe.'

Gert (33): 'Mijn vrouw is bij mij weg. Het contact met mijn kinderen mis ik erg.'

Roelie (73): 'Na het overlijden van mijn man lijkt mijn gezin wel uiteen te vallen. Er is veel gedoe en geruzie. En ik denk dan, waar is God nu?'

Verbonden met je familie

Wie ben ik te midden van mijn familie? Een thema dat vaak terug komt bij gasten in de Herberg. Hun vragen gaan over hoe ze verbonden zijn met hun familie.

De mens is geschapen in relatie. 'Het is niet goed dat de mens alleen is' gaat over het wezen van ons mens-zijn. We komen tot bloei in relatie met God en met de ander. Bijna alle vragen van onze gasten hebben te maken met deze belangrijke relaties.

Familiebanden zijn van levensbelang. De band tussen ouders en kinderen kenmerkt zich door een verticale loyaliteit: een onzichtbare band van trouw die niet te verbreken is. Je blijft altijd een kind van je ouders, ook al heb je zelf kinderen en kleinkinderen. Verstoorte relaties binnen een familie zijn pijnlijk. Onrecht in families is soms generaties lang voelbaar. Onrecht in het leven van een vader en moeder wordt altijd overgedragen naar de kinderen, soms naar kleinkinderen. De Bijbel staat vol met voorbeelden hierover.

In relaties is de balans van geven en ontvangen belangrijk. 'Het is zaliger te geven dan te ontvangen', betekent niet dat iemand zo lang moet geven tot hij depressief is of een burn-out heeft. Mensen die veel geven, mogen leren ontvangen en mogen leren voor zichzelf te zorgen. Binnen het huwelijk is het belangrijk dat beide partners in elkaar investeren, aan elkaar geven. Dat de een ziet wat de ander geeft en daarvoor erkenning geeft.

In de Herberg gaat het bijna altijd over relaties. We proberen relaties als krachtbron in te zetten.

Anita heeft aan haar broer en zussen gevraagd, wat zij in haar waardeerden. Ze heeft prachtige brieven van hen gekregen, waarin ze hun liefde en waardering voor Anita uitgesproken. Vervolgens mocht

Anita leren om dat te ontvangen en dat toe te eigenen. Ontroerend.

Gert probeert de breuk van zijn huwelijk onder ogen te zien. Dat is een ingewikkeld rouwproces. En hij leert hoe hij zijn vaderrol kan innemen, ondanks zijn scheiding.

Met **Roelie** hebben we gekeken wat de plaats was van haar overleden man en hoe zij daarin gegeven en ontvangen heeft. Tijdens een Kom-op-adem midweek 'Leven met verlies' heeft ze samen met lotgenoten over haar verlies geleerd en gepraat.

Over dit alles schijnt het licht van het Evangelie. God is er altijd bij. God laat immers niet los, wat Zijn hand begonnen is te doen.

Bea Sonneveld, Hoofd gastenbegeleiding



Kom op adem

In november zijn er twee Kom-op-adem midweken: 'Leven met verlies' en 'Mijn familie en ik'.

Interesse? Kijk op onze website www.pdcdeherberg.nl of bel ons tijdens het spreekuur 026-334 2225.



Familie en vrijwilliger bij de Herberg

In gesprek met Ina den Besten en Jielis & Petra Versteeg

Twee zussen, Ina en Petra, zijn beiden als vrijwilliger actief in de Herberg. Ze doen dat ieder op een manier die bij hen past. Ina komt al 30 jaar (!) met de vrouwengroep uit Hardinxveld schoonmaken en heeft haar zus Petra met haar man Jielis ruim 10 jaar geleden ook warm gemaakt om zich in te zetten. Petra en Jielis zijn als stafvervanger aanspreekpunt en luisterend oor voor gasten. Wat drijft hen? En gaat hun betrokkenheid verder?

Petra direct: 'Dankbaarheid van gasten'. Jielis vult aan: 'De saamhorigheid, het met elkaar klaarstaan voor hen. Of je nu

de maaltijd klaar maakt, gastenkamers schoonmaakt of luisterend oor bent, met elkaar sta je om de gasten heen. Het voelt iedere keer weer als thuiskomen als we de oprit oprijden. Het is soms best pittig om te horen wat gasten allemaal meemaken, maar we mogen weten dat God hen draagt en erbij is. Wij zijn voorbijgangers.' Het is voelbaar, het geeft hen energie en de betrokkenheid op het werk is groot. Want hun inzet gaat verder: Ina tipt de Kringloop graag om de opbrengst voor de Herberg te bestemmen en Jielis brengt uit zichzelf in de kerkenraad en in de gemeente de Herberg onder de aandacht.

Monique van der Werf



Foto v.l.n.r. Jielis en Petra Versteeg, Ina den Besten



Nieuwe diaconaal medewerkers (dia's)

Een warm welkom voor onze vier nieuwe dia's Hannah, Jonathan, Daniëlle en Ellen! Zij zijn begin september gestart met hun tussenjaar op de Herberg.

Met hun aanwezigheid en inzet betekenen ze veel voor onze gasten. Ondertussen bezinnen ze zich op hun toekomst. Stuur ze gerust een bericht via de Insta van PDC de Herberg.

Kom-op-adem midweken

In deze midweek (3 dagen) zijn er boeiende themabijeenkomsten en er is ruimte voor je eigen verhaal. We horen terug van eerdere deelnemers dat het veel herkenning en erkenning geeft en dat de bemoediging vanuit de Bijbel enorm goed doet.

Kom-op-adem 'Leven met verlies'

Een midweek van 15-17 november voor wie een geliefde aan de dood heeft verloren. Met een kleine groep lotgenoten kom je samen.

Kom-op-adem 'Mijn familie en ik'

Een midweek van 20-22 november voor wie uitziet naar meer verbinding met familie of een familielid. Familierelaties kunnen (heel) ingewikkeld zijn en je erg bezighouden. Elke stap die je zet naar meer verbinding zal impact hebben, ook op generatie(s) na je als je kinderen hebt gekregen.

Voor meer informatie:

www.pdcdeherberg.nl of bel tijdens het spreekuur. Je kunt je aanmelden via komopadem@pdcdeherberg.nl of telefonisch 026-3342225.





Najaar-arrangement

Dit jaar organiseren we voor u een speciaal najaar-arrangement vanwege ons 30-jarig jubileum. Het wordt de moeite waard!

Gastenbegeleider Arjen Grobbe neemt ons mee naar de expositie van Christa Rosier over de Psalmen die momenteel in het Koetshuis is te zien. Daarna zullen we een wandeling maken in de prachtige omgeving van de Herberg. Het muziekduo Boudewijn

en zijn dochter Lydia Zwart, verzorgen daarna een verrassend concert op de vleugel en hun kamerbeiaard. De dag begint om 10.30 uur en is rond 16.00 uur afgelopen. Ook leuk om samen met broers en zussen of vriend(inn)en te doen. En, met uw komst draagt u bij aan de het werk op de Herberg.

Meer informatie en aanmelden
www.pdcdeherberg.nl.

Warm aanbevelen!

Agenda

11 november

Najaar-arrangement met concert

15-17 november

Kom-op-adem midweek 'Leven met verlies'

20-22 november

Kom-op-adem midweek 'Mijn familie en ik'

25 januari 2024

Herbergmiddag voor predikanten en pastoraal werkers over 'Hechting en geloof'

10 februari 2024

Kom-op-adem dag 'Grootouders met verlies'

Verrassing Christelijke CaravanClub

We werden verrast door de Christelijke CaravanClub. Zij hebben deze zomer twee collectes gehouden voor de Herberg. Wat mooi, dank jullie wel!

in actie

Het potje uit Kockengen

Bericht van de vrouwenvereniging uit Kockengen:

'Na 3 jaar was het weer mogelijk om het winterseizoen van de vrouwen- en mannenvereniging samen af te sluiten. Het goede-doelen-potje van het afgelopen jaar kreeg als bestemming het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Op de laatste avond kregen we een inkijkje in het leven van alledag in PDC de Herberg. Na een korte presentatie was er een interactief programma, waarin we aan het denken werden gezet. Wij hebben het als een prettige en informatieve avond ervaren. De invulling was top! Niet te lang, maar goed en genoeg informatie die persoonlijk werd gebracht. De opbrengst van het goede-doelen-potje is ruim € 550 voor het werk van PDC de Herberg.'



Nieuwe stoelen

Dankbaar voor de 20 nieuwe stoelen die we recent konden aanschaffen!

Kom ook in actie met familie of gemeente!

Doneer een jubileumgift

Scan de QR-code of bezoek de [website](#)



colofon

'uit de Herberg' verschijnt 2 x in druk en 2 x digitaal. Een abonnement is gratis! Geef uw naam door per e-mail of telefoon.

REDACTIE: Henk Meuleman, Marja Korevaar en Monique van der Werf

FOTO'S: Marja Korevaar, Monique van der Werf e.a.

VORMGEVING: Bredewold Communicatievormgevers, Wezep

© 2023

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

T 026-334 22 25

info@pdcdherberg.nl

www.pdcdherberg.nl

BANK: NL58 RABO 0302 2633 30

t.n.v. Stichting De Pietersberg

