

uit de Herberg



Relatie met God

bestuur

dhr. D. van Dijk

dhr. W. H. Marchand, *penningmeester*

mw. Mr. W.C.M. Pronk - Schaap,
secretaris

mw. H.M.W. de Vries, *voorzitter*

ds. B.E. Weerd

directie

Henk Meuleman

comité van aanbeveling

dr. J.A. van den Berg

prof. dr. G. van den Brink

ds. G. de Fijter

mw. drs. A.B.F. Hoek - van Kooten

dr. H.C. van der Meulen

dhr. M. Niemeijer

mw. E. Schouten - van Heijningen

dr. A.H. van Veluw

ds. M. Visser

dr. P.J. Visser

mw. drs. E.E. Wiegman - van

Meppelen Scheppink

ds. L. Wüllschleger

woord vooraf



Op onze Open dag zaterdag 3 juni stond het door Christa Rosier gemaakte schilderij over Psalm 91 centraal: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten’. Zoals de duif op het schilderij zich terugtrekt in de rotsspleet, zo mogen gasten zich al dertig jaar terugtrekken in de Herberg: een schuilplaats, om op krachten te komen en mogelijk genezing te ontvangen. De Enige die dat echt kan geven, is de HEERE. Bij Hem moeten en mogen we schuilen.

In dit nummer van ‘uit de Herberg’ werken we deze rode draad uit met het thema: de relatie met God. Aandacht geven aan Zijn Woord en Zijn genade. Herstel van die relatie geeft echte vrede en vreugde! Het kenmerkt het leven op de Herberg en de begeleiding van gasten. Wat merken gasten daarvan? Wat doet dat in hun leven? Werkt dit door als ze weer thuis zijn? Hoe ervaren vrijwilligers dat? We laten naast gastenbegeleider Arjen Grobbe ook oud-gast Ellenmee den Boer en vrijwilliger Hannie Elstak aan het woord. Luister mee naar hun verhaal!

We zijn dankbaar dat de Herberg al dertig jaar als huis van de kerk een schuilplaats mag zijn voor gasten uit het hele land. Deze dankbaarheid was ook voelbaar op de Open dag. Geniet nog even mee met de foto impressie van deze dag! Of kom in actie met je gemeente, zodat we ook in de toekomst gasten een verblijf kunnen bieden.

Wilt u met ons mee danken dat God het werk heeft gezegend en mee (blijven) bidden voor een zegen voor gasten?

Een vriendelijke groet uit de Herberg,
Henk Meuleman

inhoud

- 2** woord vooraf
- 3** interview
- 4/5** gast aan het woord
- 6/7** thema
- 8** open dag
- 9** kort nieuws
- 10** jubileumactie colofon

*Foto voorzijde: het schilderij over Psalm 91, gemaakt door Christa Rosier, dat centraal stond op de Open dag.
(foto: www.christarosier.nl)*

Pastorale zorg – hoe krijgt dat vorm?

We vragen het aan Hannie Elstak uit Ede. Zij is op vrijdag gastvrouw bij de Herberg.

Hannie, hoe merk jij als vrijwilliger dat er aan de pastorale zorg handen en voeten wordt gegeven in de Herberg?

Vanuit de innerlijke bewogenheid zetten vrijwilligers en medewerkers zich in voor de gasten. We putten uit dezelfde Bron. Dat bindt ons om in navolging van onze Heiland dienend aanwezig zijn.

Ik probeer gasten 'te zien'. Johannes 5 waar de zieke zegt: 'Ik heb geen mens', dat inspireert mij. Mijn missie is mens te zijn voor de mensen. Ook mijn leven kent moeite en verdriet. Dit maakt dat gasten hun eigen kwetsbaarheid soms makkelijker delen. Ik mag vooral luisteren.

Wat ik zo mooi vind is dat tijdens de

dagopening wordt gebeden om Gods aanwezigheid. Vanuit de start van de dag, het gebed mogen we in vertrouwen op Zijn aanwezigheid optrekken. Zo brengt God zichzelf ter sprake in de omgang met elkaar.

Wil jij een ervaring delen waarin je de zorg van God hebt ervaren?

Op een zaterdag viel ik in als stafvervanger met een voor mij onbekende collega. Die dag werd een gast in de Herberg ernstig ziek. Op een bijzondere wijze vulden we elkaar aan. Wat zij niet kon, kon ik en andersom. Ik heb het als bijzondere zorg van God ervaren om deze gast uren van nabijheid te bieden.

Marja Korevaar





Uit het leven van... een gast in verbinding met God

Hoe ervaren gasten de verbinding met God in de Herberg? Werkt dit door in hun leven na hun verblijf in de Herberg? Gastenbegeleider Aline de Boer vraagt het aan Ellenmee den Boer (20 jaar) uit Nieuw-Beijerland, die in 2022 een aantal weken in de Herberg was.

Wat was de aanleiding voor je verblijf in de Herberg?

Eind 2021 kwam ik thuis te zitten door overmatig werken. Ik had nooit geleerd goed met mijn gevoelens om te gaan en ging die liever uit de weg door te werken. Na het verlies van mijn oma in 2022 namen depressieve gevoelens de overhand. Op aanraden van mijn psycholoog en mijn tante heb ik toen contact gezocht met de Herberg.

Wat heeft het verblijf in de Herberg je gebracht?

Allereerst een dagritme! Dit zorgde voor meer energie, waardoor ik meer ruimte kreeg in mijn hoofd om na te denken. Ook het feit dat ik mezelf mocht zijn en niet hoefde te verantwoorden waarom het me teveel werd, gaf enorm veel rust. Ik voelde me gezien in de Herberg, er was altijd wel iemand met een luisterend oor.

"Het belangrijkste is misschien wel dat ik God nu zie als een liefdevolle Vader. Hij is de grond van mijn bestaan."

We vinden het belangrijk om in het leven op de Herberg en in de begeleiding van gasten aandacht te geven aan de relatie met God. Wat heb jij daarvan gemerkt? Wat heeft het gedaan met jouw relatie met God?

Door de diepte heen heb ik God mogen leren kennen. Het fundament voor mijn relatie met God is in dat jaar gelegd en de Herberg heeft hier zeker aan bijgedragen.

De gastvrouwen hadden altijd tijd voor een gesprekje en sloten dan af met gebed. Ook tijdens de gesprekken met mijn begeleider gingen de gesprekken regelmatig over het geloof. Tijdens het verblijf in de Herberg heb ik belijdenis mogen doen. Ik herinner me nog goed dat alle gasten 'Dat 's Heeren zegen

op u daal' voor me zongen toen ik 's avonds terugkwam. Dat was zo bijzonder!

Hoe is het nu met je? Hoe ben je ermee verder gegaan?

Het gaat goed met me! Ik heb mijn Pabo-studie weer opgepakt en werk 3 dagen in het onderwijs. Er is meer balans in mijn leven en ik weet beter wat ik zelf nodig heb. Ik heb belangrijke levenslessen geleerd in de Herberg. Het belangrijkste is misschien wel dat ik God nu zie als een liefdevolle Vader. Hij is de grond van mijn bestaan. Mijn waarde hangt niet meer af van wat ik presteer of doe, maar van wat Hij over Zijn kinderen zegt!

Aline de Boer

Ontmoeting voor Gods aangezicht

Pastoraat is herderlijke zorg. Het woord pastoraat is afgeleid van het Latijnse woord pastor, dat herder betekent. In de Bijbel wordt vaak het beeld van een herder gebruikt om iets over God te vertellen. Jezus noemt zichzelf de Goede Herder. De herderlijke zorg die pastoraat is, is daarom zorg in het spoor van Jezus Christus. In de kern gaat het om de ontmoeting met God Zelf. Wanneer je Hem ontmoet, wordt alles anders – ook wanneer er niets veranderd is.

Een belangrijke inspiratiebron voor ons pastoraat is de geschiedenis van de Emmaüsgangers uit Lukas 24. Als een herder die dwalende schapen opzoekt, zoekt Jezus mensen op in de situatie waarin ze zich op dat moment bevinden. Hij legt contact, stelt vragen, luistert en gaat met ze in gesprek. Vanuit de Schriften ontsteekt Hij weer een vuur in hun hart. Juist de ontmoeting met de levende Heer zet voor hen alles in een ander licht.

*"Vanuit de
Schriften ontsteekt
Hij weer een vuur
in hun hart."*

Arjen Grobbe gastenbegeleider

Reageren? agrobbe@pdcdeherberg.nl

"Regelmatig zoeken we samen het aangezicht van God, door met elkaar in de Bijbel te lezen en in gebed te gaan."

Zoals Jezus met de Emmaüsgangers opliep, zo lopen we in de Herberg ook een tijdje op met onze gasten. We luisteren veel en proberen een relatie aan te gaan met de ander. Dat doen we overal waar we elkaar ontmoeten: in individuele gesprekken, bij Bijbelkringen en creatieve activiteiten, bij de koffie en thee en onder de maaltijden en soms heel spontaan in de wandelgangen. Regelmatig zoeken we samen het aangezicht van God, door met elkaar in de Bijbel te lezen en in gebed te gaan.

Arjen Grobbe



open dag

We kijken terug op een prachtige Open dag op zaterdag 3 juni, toen we stil stonden bij het 30-jarig jubileum van de Herberg! Het was een stralende dag, waar we velen van u ontmoet hebben, waar uzelf een kijkje kon nemen in de huiskamer van de Herberg, workshops kon volgen of een expositie van schilderijen over de Psalmen kon bekijken. Een foto-impressie van deze dag.





Vacatures

Wil je, net als Teun en Cora van Grootheest, deel uitmaken van ons vrijwilligersteam en van betekenis zijn voor onze gasten?! We zijn dringend op zoek naar:

Weet je iemand of lijkt het je wat? Neem contact op met Rein of Caroline via vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.

Meer informatie?

Kijk op www.pdcdeherberg.nl

Stafvervangers

op zondag, dinsdag en woensdag

Eén keer in de maand ben je vanaf ca. 16.00 tot 22.30 uur op de Herberg. Gasten kunnen bij je terecht voor een luisterend oor. Je hebt de leiding tijdens de maaltijd en bij de dagsluiting. Een mooie en waardevolle manier om van betekenis te zijn voor de ander.

Brandwacht voor zondag op maandag

Eén keer in de maand ben je van zondagavond 21.00 uur tot maandagmorgen 10.00 uur op de Herberg. Je overnacht daar en verzorgt het ontbijt op maandagmorgen.

Vakantiewerkers voor een of twee weken in juli of augustus

Examen gedaan en lang vakantie? Iets zinvol doen voor een ander in je vakantie? Of gewoon nog een week vakantie 'over'? Van 10-14 juli en van 21 augustus tot 1 september hebben we nog plek voor jou met drie vriend(inn)en.

Zet je in voor gasten op de Herberg!

Agenda

11 november

Koetshuisconcert door beiaardiers Boudewijn en Lydia Zwart, met vooraf een wandeling.

15-17 november

Kom-op-adem 'Leven met verlies'

20-22 november

Kom-op-adem 'Ik en mijn familie'

10 februari 2024

Kom-op-adem dag 'Opa's en oma's met verlies'

Jaarverslag

In de bestuursvergadering van 23 juni is het jaarverslag 2022 vastgesteld, welke te vinden is op onze **website**. We danken iedereen hartelijk voor alle steun en betrokkenheid bij ons werk.

Jubileumactie

Doe mee. Kom in actie voor de Herberg!

We zijn dankbaar dat we dankzij giften en acties uit vele gemeentes 30 jaar lang gasten een verblijf in de Herberg konden bieden om te kunnen werken aan herstel en nieuw perspectief. Wil jij ook bijdragen aan dit mooie werk?!

Organiseer een actie met jongeren of met de vrouwen- of mannenkring in je gemeente. Kijk voor projecten en inspiratie op de [website](http://www.pdcdeherberg.nl).

Gun een gast herstel!

Per gast
€ 2.000

Streefbedrag
€ 50.000

Sponsor een diaconaal jaar

Per jongere
€ 5.000

Streefbedrag
€ 20.000

Nieuwe stoelen

€ 3.000

Renovatie en verduurzaming van de Herberg

Streefbedrag
€ 100.000



Doneer een jubileumgift

Scan de QR-code of
bezoek de website
www.pdcdeherberg.nl



colofon

'uit de Herberg' verschijnt 2 x in druk en 2 x digitaal. Een abonnement is gratis! Geef uw naam door per e-mail of telefoon.

REDACTIE: Henk Meuleman, Marja Korevaar en Monique van der Werf

FOTO'S: Marja Korevaar, Monique van der Werf e.a.

VORMGEVING: Bredewold Communicatievormgevers, Wezep

© 2023

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

T 026-334 22 25

info@pdcdeherberg.nl

www.pdcdeherberg.nl

BANK: NL58 RABO 0302 2633 30

t.n.v. Stichting De Pietersberg

