

uit de Herberg



Vrijwilligerswerk vol zin

bestuur

Mw. dr. C.P. Bloemendal-Dankers

Dhr. D. van Dijk

Dhr. J. de Kluijver, *secretaris*

Dhr. W.H. Marchand, *penningmeester*

Mw. mr. W.C.M. Pronk - Schaap

Ds. M.J. Tekelenburg, *voorzitter*

Ds. B.E. Weerd

directie

Dhr. Henk Meuleman

comité van aanbeveling

Ds. J.A. van den Berg

Prof. dr. G. van den Brink

Ds. G. de Fijter

Mw. drs. A.B.F. Hoek - van Kooten

Dr. H.C. van der Meulen

Dhr. M. Niemeijer

Mw. E.A. Schouten - van Heijningen

Dr. A.H. van Veluw

Ds. M. Visser

Dr. P.J. Visser

Mw. drs. E.E. Wiegman-van

Meppelen Scheppink

Drs. L. Wüllschleger

Voorwoord



Al weer het 2e nummer van *uit* de Herberg rond het jaarthema ZIN, waarin deze keer het vrijwilligerswerk centraal staat.

We kijken dankbaar terug op inspirerende ontmoetingen met onze vrijwilligers op 9 maart op de stafvervangersdag en op 11 april op de vrijwilligersdag. De vrijwilligersbedank-dag had dit jaar als thema: Zinnig. Alle vrijwilligers zijn bedankt voor hun liefde en inzet voor het werk van de Herberg. In mei hebben we alle diaconieën door middel van de diaconale nieuwsbrief geïnformeerd dat het jaar 2018 mede door jubileumgiften met een mooi positief resultaat is afgesloten. Graag verwijzen wij u naar ons jaarverslag 2018: www.pdcdeherberg.nl/informatie.

We danken iedereen hartelijk voor alle steun en betrokkenheid bij ons werk.

Op de vrijwilligersdag is in een bijbelse overdenking stilgestaan bij de bouw van de tabernakel n.a.v. Exodus 35 en 36, waarvoor verschillende mensen en materialen nodig waren. “Het volk brengt veel, meer dan toereikend is ten dienste van het werk dat de HEERE geboden heeft te doen” (Exodus 36:5). Zo mag ook de Herberg, als pastoraal en diaconaal huis van de plaatselijke gemeenten uit het hele land, terugkijken. We danken de HEERE dat er voldoende was om het werk te kunnen verrichten en dat er zelfs over bleef! We zingen met Psalm 136: “Looft de HEER’, want Hij is goed, ...”

Een hartelijke groet vanuit de Herberg,

Henk Meuleman

'Een Bijbels perspectief op vrijwilligerswerk'

Vrijwilligerswerk doe je uit vrije wil, niet omdat je ertoe gedwongen wordt. Je maakt de keuze om je tijd en energie te steken in niet betaald werk. Waarom doet iemand dat? Bij veel mensen zal een woord als liefde naar boven komen. Je doet het vanuit liefde voor de medemens. En wellicht ook vanuit liefde voor de Here God. Juist liefde als inspiratiebron maakt vrijwilligerswerk in Bijbels opzicht zinvol. Het grote gebod in de Bijbel is het gebod van de liefde:

'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.'

Vrijwilligerswerk dat gedaan wordt vanuit liefde wordt zo ook een daad van geloof. Sterker nog: volgens de Bijbel is álles wat je doet zinloos als je het doet zonder liefde. In 1 Korinthe 13 kunnen we lezen dat we niets zijn zonder de liefde en dat zonder liefde we geen baat hebben bij allerlei werk, hoe goed ook. Vrijwilligerswerk is ook zinvol volgens de Bijbel omdat Christus Zich identificeert met

mensen die geholpen worden. Jezus zegt in Mattheus 25: 40:

'Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.'

Jezus, de grote Koning van hemel en aarde, ziet liefdeswerk of omzien naar de naaste als een daad die je voor Hem Zelf doet. Hij waardeert het en je zult ervoor beloond worden. Hij vindt het zinvol en dat maakt het ook voor ons vol zin.

Arjen Grobbe

jong en vrijwilliger

Ze zitten met elkaar rond de tafel: Jelle, Thijs, Tom en Mireille. Nog een maand en dan zit hun diaconale jaar erop. En nu moeten ze vertellen wat dit jaar hen heeft gebracht. Niet al te persoonlijk en toch zinvol is de opdracht. Hoe doe je dat? Nou, gewoon om beurten een zin zeggen.



• je leert superveel mensen kennen

• het is beter om te geven dan te nemen

• met mensen met verschillende karakters leren omgaan

• praktisch huishoudelijk werk

• het is een ervaring voor je leven

• absoluut geen weggegooid jaar

• actief bezig zijn doet goed

• ontdekken wat je leuk vindt, wat bij je past en wat juist niet

• meedoen met de bijbelbesprekingen

• in een team werken

• zelfkennis opdoen door gesprekjes met al die mensen die je tegenkomt

• grenzen leren stellen

• super team, gezellig en iedereen is gastvrij

• zelfstandig worden

**Kortom:
absoluut geen spijt!**

vrijwilligerswerk



Nette kleren

‘Ik vind het heerlijk om administratie op orde te brengen’, aldus Anna Vader die iedere maandagmorgen haar plekje inneemt achter een bureau op het algemeen kantoor. Ze is verantwoordelijk voor de administratie rond de vele vrijwilligers. ‘Het gaat dan om vrijwilligerscontracten bestaande uit o.a. een samenwerkingsovereenkomst, privacyreglement en een taakomschrijving. Voor de Herberg en voor de vrijwilligers is zorgvuldigheid in deze belangrijk.

Naast mijn gezin houd ik me bezig met het maken van monsterpanelen voor gevelstenen. Iets heel anders dus. Met oude kleren aan de hele dag in de werkplaats. Het is heerlijk om dan op maandag, met mijn nette kleren aan, vanuit Vaassen naar de Herberg te rijden. Voor vrijwilligerswerk krijg je geen salaris, maar wel is er een beloning. Even uit mijn eigen omgeving, contact met andere mensen, mee-eten met de gasten, het kleurt mijn week.



Een van onze kinderen, Rosalie, heeft het Herbergvirus ook te pakken. Zij was in het jaar 2018/2019 diaconaal werker. We hebben een gedeelde passie, dat is heel erg leuk.’

Anna Vader



Verwonderd

In de afgelopen 6 jaar zijn we 155 keer van Groot-Ammers naar de Herberg gereden en kunnen we de route inmiddels dromen.

Het is heerlijk om samen te gaan en zo te mogen dienen in Gods Koninkrijk. Stil verwonderd zijn we als we

er getuige van mogen zijn dat mensen die gebroken en gebogen aankomen, na een paar weken rechttop vertrekken. Getroost, geheeld en bemoedigd door liefdevolle aandacht en het Woord dat open ging.

In het weekend komen we als stafvervanger en proberen we een huiselijke en veilige sfeer te creëren. Soms vallen we in op een maandagavond of onverwacht bij ziekte. We weten hoe belangrijk dit werk is en zijn enorm dankbaar dat we op deze wijze vrijwillig ons steentje bij kunnen dragen. We ervaren ook zelf dat de Herberg een huis is waar Gods liefde en nabijheid voelbaar aanwezig is. Steeds opnieuw beleven we het wonder, dat een bron van zegen mogen zijn meer energie oplevert dan dat het kost.

Arie en Wil de Jong



Geen nummer

Beiden hebben ze in het onderwijs gewerkt en nadat dit stopte, vonden ze het leuk om iets heel anders te doen. Het begon zeven jaar geleden toen Jan gevraagd werd te helpen met het plaatsen van de vriezer in de keuken. Er bleek meer kluswerk

te zijn en Jan was steeds vaker in de Herberg te vinden. Inmiddels komt hij elke dinsdag. De Herberg profiteert van zijn 'gouden' handen. Of het nu gaat over elektriciteit, vloerbedekking, telefooncentrale, centrale verwarming, altijd wordt Jan erbij geroepen en meestal weet hij raad. 'Ik ben blij dat het onderhoud goed op de rit staat. Alles wordt zoveel mogelijk direct aangepakt en daarmee wordt achterstallig onderhoud voorkomen.'

Jenny stopte ook met het onderwijs en zij had wel eens gezegd dat ze wel receptiewerk zou willen doen. Laat er nu net op dat moment een vacature in de Herberg zijn. Een aantal jaren kwamen ze op dinsdag samen naar de Herberg, inmiddels komt Jenny op vrijdag.

Waarom is werken in de Herberg leuk? Jan: 'Je bent hier geen nummer. Gasten die vaker komen kennen je, je werkt met het team samen en je voelt geen onderscheid. Je wordt gezien en hoort er helemaal bij. Iedereen is hier gemotiveerd om de naaste te dienen.'

Jan en Jenny Jansen

De Rijn over

Al ruim 8 jaar steekt Petra van Suilichem iedere woensdag de Rijn over om dan achter de receptiebalie plaats te nemen. Een advertentie in het kerkblad en een enthousiaste vriendin haalden haar over om te solliciteren. Ze vindt het leuk om nieuwe gasten te ontvangen en geniet van het contact met de diaconaal medewerkers. Toch be kroop haar een tijdje geleden het gevoel of haar werk wel zin heeft. Op dat moment sprak in een restaurantje iemand haar aan. De mevrouw kende haar en vertelde: 'Ik kwam verdrietig in de Herberg aan. Het was zo'n stap voor me. En toen was jij daar. Je stelde mij op m'n gemak en regelde iets praktisch in mijn kamer. Je nam even de tijd om naar mijn verhaal te luisteren. Voor mij was je op dat



moment een lichtje in de duisternis.'

Kijk, zegt Petra, dat motiveert me. Je kunt hier op een eenvoudige manier echt het verschil maken.

Petra van Suilichem

In de eerste plaats biedt de Herberg onderdak aan gasten die komen voor herstel of re-traite. Gasten die rust en perspectief hopen te vinden, een pas op de plaats willen maken en ontdekken hoe God werkt in hun leven.

Maar de Herberg is ook een vrijwilligersorganisatie. Naast een beperkt aantal mensen die op de loonlijst staan, zijn meer dan 200 vrijwilligers actief. Van gastvrouw tot diaconaal medewerker, van receptionist tot onderhoudsman, van interieurverzorger tot administrateur; bijna alles wordt gedaan door betrokken vrijwilligers. Hun belangeloze inzet maakt de liefde van Jezus Christus concreet. De gasten merken dat op.

De Herberg wil professioneel werk leveren. Na een sollicitatie volgt een kennismakingsgesprek. Er wordt gesproken over de motivatie van de vrijwilliger, maar ook over zijn of haar talenten en mogelijkheden. Is iemand een

doener, kan iemand goed luisteren, is iemand heel creatief of houdt iemand van koken? Zorgvuldig wordt met de sollicitant een plekje gezocht in de organisatie. Er worden een aantal meeloopdiensten gepland om ervaring op te doen, waarna een evaluatie plaatsvindt en uiteindelijk een benoeming.

De vrijwilliger mag van de Herberg goede begeleiding verwachten. Er zijn duidelijke werkafspraken en verantwoordelijkheden. De werksfeer wordt, juist door al de vrijwilligers, als heel prettig ervaren. Reiskosten worden vergoed.

Als Herbergteam zijn we dankbaar dat er telkens weer voldoende vrijwilligers zijn. Maar gezien het groeiend aantal gasten en veranderingen in ons vrijwilligersbestand, zijn er ook steeds nieuwe vrijwilligers nodig.

Kijk voor vacatures en verdere informatie op onze website of bel op dinsdag naar de Herberg.

colofon

'uit de Herberg' verschijnt 4 x per jaar: 2 x in druk en 2 x digitaal. Een abonnement is gratis! Geef uw naam door per e-mail of telefoon.

REDACTIE: Marja Korevaar,
Alide Snitselaar, Henk Meuleman

FOTO'S: Marja Korevaar, Alide Snitselaar

VORMGEVING: bredewold communicatie-
vormgevers, www.bredewold.nl

© 2019

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

T 026-334 22 25

info@pdcedeherberg.nl

www.pdcedeherberg.nl

BANK: NL58 RABO 0302 2633 30

t.n.v. Stichting De Pietersberg



de Herberg