

uit de Herberg



Karakter en geloof

Nieuw bestuurslid

Mevrouw Petra Bloemendal-Dankers uit Elst is benoemd tot nieuw bestuurslid van Stichting De Pietersberg. Petra is huisarts in Woudenberg en heeft in die hoedanigheid gasten doorverwezen naar de Herberg. We zien uit naar haar deskundige inbreng en naar een goede samenwerking.

De Herberg komt naar u toe

Wellicht hebt u vaak van de Herberg gehoord of gelezen, maar bent u niet echt bekend met ons werk. Of u hebt het vermoeden dat veel mensen in uw gemeente niet weten wat er in Oosterbeek gebeurt. Graag komen we naar uw kerkenraad, pastorale team, kring of ouderenmiddag om iets te vertellen en te laten zien van ons werk of onze pastorale ervaring met u te delen.

Meer informatie vindt u op onze website. U kunt een afspraak maken met gastenbegeleider Alide Snitselaar (aasnitselaar@pdcdeherberg.nl).



Najaarsconcertarrangement

Op zaterdagmiddag 7 november 2015 hopen wij opnieuw te kunnen genieten van een concert in het Koetshuis van de Herberg.

Het concert, met medewerking van André van Vliet (vleugel), Eelco Vos (vleugel) en het blokfluitensemble 'Het Lindeconsort' begint om 14.30 uur. Het concert kan worden gecombineerd met een wandeling en bezoek aan Park Sonsbeek (verzamelen om 10.30 uur).

De kosten zijn € 30 voor het volledige arrangement (inclusief lunchpakket) en € 15 voor het concert (inclusief consumpties). De opbrengsten komen geheel ten goede aan het pastorale werk van de Herberg.

Inschrijven vooraf is noodzakelijk. Bij voorkeur per e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl
Telefonisch, tijdens kantooruren, is ook mogelijk: 026 - 334 22 25.

voorwoord

bestuur

Mw. C.P. Bloemendal -

Dankers

Dhr. D. van Dijk

Ds. H.G. de Graaff

Dhr. J. de Kluijver

Dhr. D.G. Schutte

Ds. M.J. Tekelenburg

directie

Peter Oudshoorn

comité van aanbeveling

Dr. J.A. van den Berg

Prof. dr. G. van den Brink

Ds. G. de Fijter

Drs. A.B.F. Hoek - van Kooten

Dr. H.C. van der Meulen

Dhr. M. Niemeijer

Dr. A.H. van Veluw

Ds. M. Visser

Dr. P.J. Visser

Ds. L. Wüllschleger

Karakter en vrucht dragen

Welke invloed heeft het karakter van een mens op zijn of haar geloofsbeleving en omgekeerd? In twee artikelen wordt ingegaan op de betekenis van het karakter. Beide schrijvers constateren dat de Here Jezus mensen met een verschillend karakter gebruiken kan en gebruiken wil in Zijn dienst.

In de Bijbel kom je het woord karakter niet of nauwelijks tegen. Ook al wordt het woord nauwelijks gebruikt, duidelijk is dat de Heilige Geest voortdurend werkt aan karaktervorming: Hij geeft vrucht in ons leven. De vrucht van de Geest (Galaten 5, 22-23) omvat heel veel: vriendelijkheid, zachtmoedigheid, goedheid etc. Let wel: het woord vrucht wordt in het enkelvoud gebruikt: het zijn geen vruchten, die los verkrijgbaar zijn. Samen laten ze zien wat de vernieuwing van ons leven (inclusief ons karakter) betekent. Die vrucht kan overigens alleen in ons als discipelen van de Here Jezus groeien als we verbonden zijn en blijven met Hem die de wijnstok is.

Een hartelijke groet vanuit de Herberg. Dank voor uw betrokkenheid bij ons werk. Blijft u bidden voor de Herberg en voor onze gasten?

*In Christus verbonden,
Peter Oudshoorn*

inhoud

2	korte berichten
3	voorwoord
4/5	bijbelstudie
6/7	vrijwilligerswerk
8/9	klusdag Ameide
10/11	retraite
12/14	karakter en psyche
15	een gast vertelt
16	colofon

Karakter en geloof

bijbelstudie Arjen Grobbe

1 Mattheus 16: 18

2 Romeinen 12: 2

3 Jakobus 1: 5

Soms vraag ik me af hoe het eraan toe moet zijn gegaan in de kring van de twaalf discipelen van Jezus. Twaalf verschillende mannen, die gedurende een lange periode veel tijd met elkaar door brachten. Mannen met verschillende karakters: de extraverte, impulsieve Petrus; de wat filosofisch ingestelde Johannes; Thomas die wat zwaarmoedig lijkt; Simon de Zeloot, waarschijnlijk een fanatieke man - en ga zo de kring maar rond. Mannen met verschillende karakters die allemaal ook gelovige mannen waren. Ook allemaal mannen die de HEER gebruikte om het evangelie te verspreiden en Zijn Koninkrijk op te bouwen. Met elkaar vormen deze mannen een mooi Bijbels voorbeeld van hoe mensen met verschillende karakters allemaal gelovig kunnen zijn. Geloof is niet gebonden aan een bepaald karakter of aan bepaalde karaktertrekken. En als je de Bijbel doorleest, kom je nog veel meer verschillende voorbeelden hiervan tegen.

Hoe je gelooft - hoe je het vorm geeft; hoe je het beleeft - wordt wel beïnvloed door je karakter. Als je bijvoorbeeld een wat kritisch karakter hebt, kan dat een stap in vertrouwen - een wezenlijk deel van geloven - moeilijk maken. En een optimistisch karakter maakt het wellicht wat gemakkelijker om vreugde te ervaren over de beloften van God dan een pessimistisch karakter.

Over het algemeen wordt het karakter van een mens beschouwd als iets dat min of meer vastligt. Het kan (onder normale omstandigheden) niet wezenlijk veranderen. In de Bijbel zie je ook hier en daar iets daarvan terug. Petrus is nog steeds een extraverte man nadat de Heilige Geest is uitgestort. Paulus blijft dezelfde gedreven man als vóór zijn bekering. Beide mannen zijn wel mooie voorbeelden van mensen bij wie God juist gebruik maakt van sterk aanwezige karaktereigenschappen. Juist

door Petrus' karakter is hij een goede leider voor de eerste christelijke gemeente. Jezus heeft niet voor niets juist hem uitgekozen als rots om er Zijn kerk op te bouwen¹. En Paulus' gedrevenheid maakt hem uiterst geschikt als 'apostel voor de heidenen', zoals we kunnen lezen in het boek over de Handelingen van de apostelen.

Beide mannen lijken in de loop van hun leven wel een bepaalde ontwikkeling door te maken in hun karakter. Als je de eerste brief van Petrus doorleest, hoor je hem daarin een oproep doen tot een heilig leven; om lijden te verdragen; om zachtmoedig te zijn. Paulus roept op tot verdraagzaamheid, bijvoorbeeld in Romeinen 14 en noemt in het bekende 1 Korintiërs 13 de liefde in vergelijking met geloof en hoop het grootste. Door de werking van de Heilige Geest zijn de karakters van Petrus en Paulus (en van vele anderen) wat bijgeschaafd, zou je kunnen zeggen.

Hoe de Heilige Geest dat doet? Ik ben geneigd om te zeggen: 'Laat dat maar aan Hem.' Het is aan ons om de aansporing van Paulus serieus te nemen: 'U moet (...) veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.'² We hebben daarbij Gods hulp nodig, maar dat mogen we Hem vragen. We mogen bidden om de Heilige Geest en om wijsheid³.

Als de Heilige Geest in ons komt werken, zal Hij Zijn vrucht in ons laten groeien. Dat heeft onherroepelijk invloed op ons karakter. In Galaten 5 vers 22 schrijft Paulus hierover: 'De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.' Ik denk dat er geen mens op aarde is, die op minstens één van deze punten wel wat groei kan gebruiken... Een groei die de Geest van God dus uitwerkt als wij geloven.

God vraagt geen volmaakte karakters van ons mensen. Het is niet zo dat we pas bij Hem mogen komen als alles helemaal goed is. We mogen komen zoals we zijn, in een houding van afhankelijkheid. Eerlijk over wie we zijn en over de nare of moeilijke kanten van ons karakter. En laten we dan ons karakter toewijden aan God, opdat het geheiligd kan worden. Onze goede karaktertrekken, maar ook onze mindere karaktertrekken. En dan weet Hij wel wat Hij met ons wil - ook met onze karakters.

[Reageren? agrobbe@pdcdeherberg.nl](mailto:agrobbe@pdcdeherberg.nl)



Oma Riet sponsort haar kleindochter

Elze gaat in het komend schooljaar met haar VWO-5 klas van het Ichtus College in Dronten voor een schooluitwisseling 10 dagen naar China. Maar daar is wel een bedrag van boven de duizend euro mee gemoeid.

Dus voor de zomerperiode zou ze op zoek moeten naar een geschikt baantje om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Oma Riet wil zeker ook wat bijdragen in de kosten, maar omdat zomaar te geven is ten opzichte van de andere kleinkinderen niet eerlijk. Tot ze bij het lezen in de Haaftense kerkbode las over vakantiewerk voor jongeren in de Herberg. Zij

kent de Herberg van verschillende publicaties, de collectes in de kerk en een familielid, dat er als gast geweest is. Toen was het plan snel bedacht! 'Is het iets voor jou om een paar weken in de vakantie te gaan helpen in de Herberg in Oosterbeek? Dan zal ik jou sponsoren'.

Elze kreeg de oproep voor vakantie vrijwilligers te lezen. Want voor een extraatje van oma moet wel wat gedaan worden. Tevens verbreedt het je praktische, sociale kennis en het is goed om als christen iets te doen voor anderen, die in een bepaalde periode in hun leven extra steun en aandacht nodig hebben.

Elze had nog nooit van de Herberg gehoord. Snel de website opgezocht en goed gelezen. Na de opgave volgde een kennismakingsmid-

dag en in juli 2015 is Elze een paar weken als vrijwilliger intern geweest om te helpen in de keuken, op de receptie, bij het koffie en thee inschenken voor de gasten en bij allerhande werkzaamheden.

Iedere avond mailde zij vanuit haar logeerkamer in het Koetshuis met haar oma. Riet genoot van haar positieve verhalen:

- *De Herberg is een stijlvol gebouw midden in de bossen.*
- *Het is hier één grote familie van medewerkers, gasten, vrijwilligers en wij als vijf jonge vakantiehelpers; met ons vijven hebben we het 's avonds ook heel leuk in onze eigen huiskamer.*
- *Het is afwisselend werk. Er is hier een heel goede sfeer, het is prima georganiseerd en ik zou het zo kunnen zeggen: het werk is ontspannen druk.*

- *Nu ik hier wat langer ben, zie ik gasten ook veranderen, vrolijker en gezelliger worden. Ze krijgen een oppepper van de rust. Het is leuk om met de gasten op te trekken.*

Deze berichten maakten oma Riet blij, haar spontane reactie om te sponsoren hebben een

positieve bijdrage geleverd aan het vakantie-werk van haar kleindochter. Elze was blij met deze zinvolle vakantiebesteding en met de bijdrage van oma. Het team van de Herberg en de gasten waren blij met de enthousiaste inzet van Elze.

Bert Hansman, coördinator vrijwilligers



Van links naar rechts : Roelinda de Kievit, Matthijs de Bruin, Marliz van der Spek en Wilco Brand

Geslaagde klusdag bij de Herberg door de diaconie van de Hervormde Gemeente Ameide-Tienhoven

Op zaterdag 9 mei zijn de diakenen van deze gemeente, onder begeleiding van vrijwilligers Rinus de Groot en Machiel Blok, gaan klussen bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Afgelopen winter heeft een aantal leden van de diaconie een diaconale avond bijgewoond, waarop informatie gegeven werd over de Herberg. De Herberg is één van de diaconale doelen die wij als gemeente financieel

ondersteunen. Op die informatieavond werd eigenlijk pas echt voor iedereen duidelijk wat het werk van de Herberg precies inhoudt.

We hoorden dat er veel vrijwilligerswerk te doen is. In de auto naar huis ontstond het idee om met de gehele diaconie eens een dagje te gaan klussen, om zo dienend bezig te zijn en de sfeer te proeven.

En zo stonden wij daar op een mooie zaterdag





bij de Herberg op de stoep. Na een hartelijk welkom door mevrouw Alide Snitselaar en een bakje koffie, gingen we de dag openen in de kapel door middel van zingen, lezen en gebed. Een prachtige ervaring om zo de dag met elkaar te beginnen. Ook iedere gast en vrijwilliger begint de dag in de kapel. De Herberg had een aantal klussen bedacht: 4m³ grind verspreiden over het terrein en al het grind aanharken, het snoeien van een haag, het vegen van de bestrating, het schoon maken van luiken en het zemen van de ramen.

Veel werk, maar aan het einde van de dag kon men wel zien dat de diaconen uit Ameide flink

wat werk verzet hadden. De hele dag zijn we goed voorzien van eten en drinken. Er waren goede gesprekken met andere vrijwilligers en tijdens het eten met de gasten. We voelden ons meer dan welkom.

Het grote, representatieve pand op de Pietersberg, in een bosrijke omgeving, vraagt veel onderhoud. Een flinke groep vrijwilligers is daar bij betrokken. Er is altijd wel wat te doen. Het werk ondersteunen met tijd lijkt evenzo belangrijk als ondersteunen met financiële middelen.

Doordat we de hele dag in het rooster meedraaiden en ook gezamenlijk van een heerlijke maaltijd konden genieten, tussen de gasten en andere vrijwilligers, komt het mooie werk wel heel erg dichtbij. Het was een zeer mooie ervaring waarbij we ook getuige mochten zijn van heel veel liefde voor de medemens!

Het is bijzonder dat 200 vrijwilligers zich inzetten voor de Herberg. En dat in een steeds

individualistischer wordende samenleving. Wij bedanken de directie en de vrijwilligers van de Herberg die voor ons deze dag tot een bijzondere herinnering maakten. Het is geweldig om te zien hoe God ook dit werk Zijn zegen niet onthoudt.

Er is werk genoeg te doen. Een tip voor wie dit leest: één belletje en je hebt ook een mooie ervaring om op terug te kijken.

diaconie Ameide





Retraitewandelingen

Een van de redenen waarom retraitegasten kiezen voor een retraite in de Herberg is de ligging. De Herberg is rustig gelegen, aan de rand van Oosterbeek. Maar veel meer nog: aan de rand van een bosrijk en glooiend gebied. Een omgeving die uitnodigt om de stilte van de natuur op te zoeken. En die uitnodigt tot het maken van lange wandelingen. Menig mens verlangt ernaar om (meer) met God te gaan wandelen. Letterlijk en figuurlijk.

Veel mensen komen juist buiten, in de natuur, tot rust en stilte. In de schoonheid van een bloem of een boom zien ze iets van God. In de wind die waait door de bladeren horen ze soms de stem van Gods Geest fluisteren. Het stromende water van een beekje kan een herinnering oproepen aan Bijbelse woorden over levend water. Psalm 8 in de versie van Psalmen voor Nu verwoordt het zo: 'O HEER, onze Heer, Uw handtekening staat prachtig onder heel de wereld.'

Omdat de schepping ons kan helpen om de HEER te zien, te ontmoeten en over Hem te leren, zijn we als Herberg retraitewandelingen aan het ontwikkelen die we onze gasten kunnen aanreiken. Aan de hand van een routebeschrijving kunnen ze een wandeling maken door de omgeving van de Herberg, waarbij ze al wandelend letterlijk en figuurlijk worden stil gezet voor een moment van bezinning. Zo kan een stevig gewortelde boom aanleiding vormen voor een vraag naar de wortels van onze eigen levens- of geloofsboom. De schoonheid van een stil natuurplekje kan ons inspireren om stil te worden voor God en ons te verwonderen over het werk van Zijn handen. Bijbelteksten met beelden uit de natuur komen dan meer tot leven. Christelijke liederen of gedichten krijgen een 'gezicht' of klinken opeens heel anders.

Op deze manier komen verschillende aspecten van het leven als gelovig mens samen. Meerdere zintuigen worden erbij betrokken. Het gaat niet alleen om het hoofd maar ook om

het hart; om heel het wezen van de mens. Het hoofd verstaat soms een andere taal dan het hart. Beide stemmen mogen een plek krijgen in het leven als gelovige. Ze vullen elkaar aan; kunnen elkaar stimuleren. Tot welzijn van de ziel.

De wandelingen gaan heel concreet door de omgeving van de Herberg en zijn dus Herberg-specifiek. Wie zo'n wandeling wil maken moet dus echt naar Oosterbeek komen. Van harte welkom; in alle seizoenen!

Reageren? retraite@pcdeherberg.nl



Veel mensen komen juist buiten, in de natuur, tot rust en stilte. In de schoonheid van een bloem of een boom zien ze iets van God.

Unieke verschillen

Als we in de Bijbel kijken naar Petrus, Johannes, Thomas en Paulus zien we heel verschillende apostelen met een verschillend karakter dat invloed heeft op hun gedrag.

Ons karakter heeft invloed op onze manier van geloven, de manier waarop we in de gemeente staan, onze relaties in ons werk. Die karakterverschillen zijn mooi, maar soms ook lastig.

In ons huwelijk lopen we er tegen aan, dat het karakter van onze partner, dat we in onze liefde zo bewonderden, in de loop van de jaren ook schaduwkanten blijkt te hebben. Of dat we worstelen met bepaalde karaktertrekken van onze ouders of onze kinderen, omdat we deze zo graag anders gezien hadden. Of wat denk je van de plaatselijke gemeente waar we lid van zijn? Hoe vaak vergelijken we ons niet met een gemeentelid dat enthousiaster of zelfverzekerder is of juist meer nederig en ingetogen?

VOORKEURSTIJL

Ons karakter heeft invloed op hoe we reageren. We reageren vanuit onze eigen voorkeurstijl.*

Hoewel sommige voorkeurstijlen op elkaar lijken, kun je ze wel indelen in bepaalde groepen.

1. Extravert of introvert

Extraverte mensen ontlenen hun energie vooral aan hun omgang met andere mensen; praten en contact is voor hen erg belangrijk. Al pratend ordenen zij hun gedachten. Introverte mensen ontlenen hun energie aan alleen zijn en rustig nadenken.

2. Logisch of intuïtief

Mensen met logica gebruiken hun zintuigen om informatie in te winnen. Ze willen feiten, houden van duidelijkheid en lossen problemen op door een analytische benadering.

Ieder mens is uniek, is als schepsel van God verschillend van de ander en heeft zijn eigen karakter.



Mensen die intuïtief zijn hebben vooral interesses en ideeën. Ze zijn vernieuwend en richten zich meestal op de toekomst; ze gebruiken vaak ingevingen om allerlei zaken op te lossen.

3. Rationeel of emotioneel

Mensen die vooral rationeel ingesteld zijn hebben een duidelijk doel voor ogen, ze houden van efficiëntie en rechtvaardigheid. Als het doel duidelijk is, gaat de denker snel en ordelijk op zijn doel af. Bij mensen die meer gevoelsmatig zijn ingesteld regeert het hart over het hoofd; relaties zijn belangrijker dan doelstellingen; ze kunnen zich gemakkelijk inleven in gevoelens van anderen en houden veel rekening met anderen.

4. Gestructureerd of flexibel

Mensen die gestructureerd zijn maken duidelijke plannen en werken dit nauwgezet af. Ze zijn goed georganiseerd en kunnen

goed prioriteiten stellen. Mensen die flexibel zijn houden van vrijheid en spontaniteit. Ze kunnen zich goed aan onverwachte situaties aanpassen en maken een ontspannen indruk.

Natuurlijk zijn hierin allerlei gradaties en variaties mogelijk.

KWALITEIT EN VALKUIL

Bovengenoemde voorkeurstijlen zijn op zich niet goed of fout. Ze zijn er gewoon. Iedere stijl heeft echter ook zijn valkuil. Je kunt bijvoorbeeld zo gestructureerd zijn, dat je rigide wordt of je kunt zo rationeel zijn, dat je je niet meer kunt inleven in een ander. Gelukkig kunnen we daarin dingen blijven leren. Bij Petrus, Johannes, Thomas en Paulus zien we dat de Here Jezus deze verschillende mannen met hun eigen karakter accepteert zoals ze zijn en ze in Zijn dienst kan gebruiken. Maar

tegelijkertijd vormt Hij ze naar zijn beeld en slijpt Hij hun karakters.

VRUCHT VAN DE GEEST

Wij hebben de Heilige Geest nodig, zodat Zijn vrucht steeds meer zichtbaar wordt in ons karakter. De vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal. 5:22).

Bea Sonneveld

hoofd gastenbegeleiding PDC de Herberg
(bsonneveld@pdcdeherberg.nl)

** Wil Doornebal noemt in haar boekje “Geloven zoals je bent”, dat mensen een bepaalde voorkeurstijl hebben. Ook Nick en Sila Lee (grondleggers van de Marriage Course) gebruiken deze indeling in hun boek “Ik ook van jou”. Het is gebaseerd op de karakertypering van Myers-Briggs.*

*Voorkeurstijlen
zijn op zich niet
goed of fout.
Ze zijn er gewoon.
Iedere stijl heeft
echter ook zijn
valkuil.*



Het karakter van de Herberg

Rustgevend, gastvrij, vriendelijk, professioneel en uniek. Deze woorden omschrijven voor mij het karakter van de Herberg. Gods liefde is er te merken en te voelen.

Als ik het moeilijk heb ten gevolge van mijn lichamelijke beperkingen denk ik terug aan de gesprekken en de dingen die ik in de Herberg deed. Ik kijk naar de creatieve dingen die ik gemaakt heb. Aan het begin van mijn verblijf kreeg ik een map, zeg maar een herbergmap. Daarin heb ik tijdens mijn verblijf veel aantekeningen gemaakt, kaartjes met bemoedigingen geplakt. Soms pak ik mijn map uit de kast en lees de tips die ik kreeg nog eens door.

De Herberg was voor mij een veilige haven in de storm van mijn leven! Het verblijf gaf mij structuur, rust en ruimte om zaken een plek te geven. Ik vond de Bron van mijn leven en dus ook mijn waarde als persoon weer terug. Zo kijk ik terug op een waardevolle periode.

Jantine



Vernieuwen douches en toiletten

Terwijl de voorbereidingen voor de renovatie van de keuken in volle gang zijn, vragen de douches en toiletten eveneens de aandacht. Ook voor het sanitair geldt dat dit na ruim 20 jaar intensief gebruik aan vernieuwing toe is. In september zijn de douches en toiletten op de 2e verdieping vernieuwd. Een investering van € 15.000. De douches en toiletten op de andere verdiepingen en in het Koetshuis hopen we in de komende jaren te vernieuwen.

Helpt u mee met een gift?

Uw gift voor de douches en toiletten op NL 58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg helpt ons de Herberg goed te onderhouden, zodat de gasten hier op een aangename manier kunnen verblijven.

Dank voor uw hulp!

colofon

'uit de Herberg' verschijnt 3x per jaar.

Een abonnement is gratis!

Geef uw naam door per e-mail of telefoon.

REDACTIE: Peter Oudshoorn, Marja Korevaar

FOTO'S: Marja Korevaar, Rinus de Groot e.a.

VORMGEVING: bldsprk Zwolle, www.bldsprk.nl

© 2015

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

T 026-334 22 25

info@pdcdeherberg.nl

www.pdcdeherberg.nl

BANK: NL58 RABO 0302 2633 30

t.n.v. Stichting De Pietersberg



de Herberg



VOOR
GOEDE DOELEN

Algemeen Nut
Bevogende Instelling
ANBI