

uit de Herberg



pastoraat: herders en Herder

Bestuur en comité van aanbeveling

Ds. M.J. Tekelenburg uit Reeuwijk is benoemd tot bestuurslid van de Herberg. Johan Tekelenburg is gemeentepredikant en was tot dit voorjaar voorzitter van het bestuur van de IZB - vereniging voor zending in Nederland. Ook bij de Herberg zal hij de voorzittersrol op zich nemen.

Ds. J.A. van den Berg uit Groningen treedt toe tot het comité van aanbeveling. Sjaak van den Berg was gemeentepredikant en missionair predikant in Groningen en wordt per 1 juni 2015 algemeen directeur van de IZB.

Door deze benoemingen blijft de band met de IZB (één van de oprichters van de Herberg) bestaan. We heten hen beiden hartelijk welkom binnen de kring van vrijwilligers van de Herberg.

Verbondenheid

Trots leidt de diaken me rond. Het is ruim voor de aanvang van de kerkdienst en we zijn in het schilderachtig kerkje in Helvoirt, een klein dorpje tussen 's Hertogenbosch en Tilburg. Er wordt verteld over de geschiedenis van de protestantse gemeente in het katholieke land. Dankbaar en blij is men dat de gemeente nog bestaat.

Na enige tijd komen de gemeenteleden binnen. Men groet elkaar hartelijk. Uiteindelijk zijn er zoals elke week zo'n 25 kerkgangers. De predikant preekt aan de hand van Johannes 15 over de roeping van de gemeente in de maatschappij en samenleving. Merkt onze omgeving dat we christen zijn? Dat we ons verbonden weten aan Christus, aan elkaar en aan deze wereld?

Na de dienst blijft iedereen voor koffie en gebruikt men samen de lunch. Het is gemeentezondag en dit is een manier om de verbondenheid aan Christus en aan elkaar vorm te geven. Tijdens



dat moment mag er ook iets verteld worden over het werk van de Herberg. Aandachtig wordt er geluisterd. Goede vragen worden gesteld. Er is verwondering over dit stukje werk in Gods Koninkrijk.

Graag wil deze kleine gemeente het werk in Oosterbeek steunen. Drie jaar lang zal men een fors bedrag overmaken. Over verbondenheid gesproken. Wat een prachtig gebaar.

voorwoord

bestuur

Dhr. D. van Dijk

Ds. H.G. de Graaff

Dhr. J. de Kluijver

Dhr. D.G. Schutte

Ds. M.J. Tekelenburg

directie

Peter Oudshoorn

comité van aanbeveling

Ds. J.A. van den Berg

Prof. dr. G. van den Brink

Ds. G. de Fijter

Drs. A.B.F. Hoek - van Kooten

Dr. H.C. van der Meulen

Dhr. M. Niemeijer

Dr. A.H. van Veluw

Ds. M. Visser

Dr. P.J. Visser

Ds. L. Wüllschleger

Pastoraat: herders en Herder

In de Bijbel wordt God vaak vergeleken met een herder, die zijn schapen weidt. Zijn eigendom zijn de schapen en ze kunnen zich veilig voelen bij de herder. De herder beschermt hen en brengt hen naar de goede plekken om voedsel te vinden. Het is daarom van groot belang dat de schapen bij de herder in de buurt blijven, tot de kudde willen behoren.

De Here Jezus noemt zichzelf de goede Herder. Hij zorgt voor de schapen als ze het moeilijk hebben. Hij gaf zelfs Zijn leven voor hen!

In de gemeente van Christus mag er herderlijke zorg zijn namens de Herder, pastorale zorg namens de Pastor. Hij schakelt er mensen voor in.

Een van de oudgasten schrijft er over in dit blad hoe die zorg er ook in de Herberg was, maar dat zij daarachter vooral de Pastor mocht zien. Omdat Hij haar zag!

Wij doen ook verslag van onze jaarlijkse Herbergdag. Pastoraat bij seksueel misbruik was het onderwerp. Een indringend thema. Zelfs in pastorale vertrouwensrelaties komt dit kwaad voor: niet alle herders bieden de schapen de veiligheid, die de goede Herder schenken wil.

Wat een zegen dat we met Psalm 100 mogen belijden, dat de Here goed is, dat Zijn liefde eeuwig is en Zijn trouw van generatie op generatie.

In Christus verbonden, Peter Oudshoorn

inhoud

2	korte berichten
3	voorwoord
4/5	een gast vertelt
6	vrijwilligerswerk
7	diaconaal jaar
8/11	Herbergdag 2015
12	een gast vertelt
13	retraite
14/17	jaarverslag 2014
18/19	voorjaarsconcert
19	agenda
20	colofon

De Pastor zorgt

Jaren geleden zei een lieve vriendin: ‘Wat zou het je goed doen als je dáár eens een poosje zou zijn’. Terugkijkend lag alles klaar in Zijn plan.

Naar de Herberg?

Mijn levensweg probeerde ik gelovig te gaan. Thuis mocht ik met liefde mantelzorgen voor mijn ouders en daarnaast werken in een intensieve baan. Ik dankte dat alles nog (net) lukte en bad om hulp. Toen na vader ook moeder vrij plotseling overleed, kreeg ik goede pastorale zorg van onze predikant. De Here gaf kracht. Naast de stilte thuis was er mijn baan tot ... uitputting dreigde. Waar zou ik nieuwe krachten vinden en mezelf hervinden? In de Herberg? Informatie via m'n vriendin en internet wekte een sterk verlangen naar deze plaats. Mijn predikant en huisarts reageerden

positief, maar wat zou het Herbergteam zeggen? Ik bleek van harte welkom te zijn.

Ik ging, *uitgeput*, met een *gebrekkige* blik op de Pastor. Maar Hij zag mij!

In de Herberg

Bij de eerste avondsluiting werd de tekst van mijn belijdenisdienst gelezen: een teken van God! Stil verwonderd zei ik: ‘Dank U Heer!’ Het Herbergritme gaf rust en ik was gauw gewend. In alles was de zorg en de liefde van de Pastor merkbaar: in het samenzijn in de kapel, het zingen, de Bijbelstudies en activiteiten, verzorging en onderlinge contacten. Wat deed me dit goed! Elke week kreeg ik een hartelijke uitnodiging voor een gesprek met soms een verzoek om een Bijbelgedeelte of boekje te lezen. Héél bedachtzaam liep mijn begeleider (pastor) met mij op waardoor ik me steeds vei-

liger voelde. Veel kon ik uiten, bewogen werd geluisterd en zorgzaam begeleid! We spraken o.a. over: wie is God, wie is Hij voor mij? Ook praktische dingen kregen aandacht zoals "een dag thuis". De Pastor verhoorde gebeden, o.a. door een lied, en gaf olie voor mijn ziel! Mijn kerkelijke gemeente en thuisomgeving leefden mee. Mijn predikant kwam op bezoek, evenals mijn wijkouderling. God zegende mij genadig en ik mocht Hem persoonlijker leren kennen. Langzaamaan kreeg ik, vanuit een diep dal, weer wat krachten. Na intensieve weken spraken mijn pastor, predikant en ikzelf over de (brood)nodige begeleiding thuis. Ik ging naar huis, *onzeker*, met een *verlangende* blik op de Pastor. En Hij zag mij!

Na de Herberg

Thuis ervaar ik de Pastor in het Bijbellezen,

hardop bidden, in de kerkelijke gemeente (vooral de erediensten) en in het hartelijke meeleven van de thuisomgeving. Maar ook in de begeleiding bij een christelijke GGZ en door het begrip vanuit m'n werk. Mijn predikant, die de pastorale zorg van harte van de Herberg overnam, vond gezinnen waar ik wekelijks mag aanschikken. Zelf bezoekt hij mij met grote regelmaat, waarbij we ook praktische dingen bespreken. Bijzondere zegeningen van God! Veel kan ik vragen, bewogen wordt geluisterd en zorgzaam begeleid! Zo mag ik de Here rijker leren kennen.

Ik mag verder gaan, *dankend*, met een *afhankelijke* blik op de Pastor. Hij ziet!

Soli Deo Gloria!

*Henriëtte**

** Gefingeerde naam. Naam bekend bij de redactie.*



Iedere gast heeft in ons huis een professionele begeleider. Daarnaast zijn er vrijwilligers die overdag en 's avonds voor een gastvrije sfeer zorgen. Eén van deze vrijwilligers vertelt iets over haar ervaringen.

PASTORAAT DOOR EEN GASTVROUW

Die week waren enkele nieuwe gasten binnengekomen, waaronder nog best jonge mensen. Op een vrijdagmorgen na de Bijbelstudie stond een jonge vrouw verdrietig en eenzaam in de hal voor zich uit te staren. Net twintig was ze. Die twintig jaren waren niet zo goed verlopen. Nare dingen waren er gebeurd. 'Kan ik iets voor je betekenen', vroeg ik. Ze haalde haar schouders op. 'Kom maar even mee'. Toen de deur dicht was, kwamen de tranen. 'Mag ik mijn arm om je heen slaan?' Een knik. Toen kwam haar verhaal, al huilend. 'Het doet zo zeer, het doet zo zeer, het doet zo zeer'. Stil heb ik naar haar geluisterd. Toen ze wat kalmer werd, vroeg ik: 'zal ik een lekker glas koud water voor je halen?' Een knik. Nadat ze gedronken had zei ze: 'bedankt' en weg was ze. Later hoorde ik, dat ze direct naar haar begeleider was gegaan.

Ze had verteld: 'ik heb zo'n fijn gesprek gehad met de gastvrouw'.

Een jonge man van halverwege de twintig vroeg of ik tijd voor hem had. Hij had een moeilijke jeugd gehad, omdat hij mishandeld was door zijn vader. Hij worstelde met zijn boosheid, die er eigenlijk niet mocht zijn, want dit was toch Gods wil geweest. Hij bestuurde toch alles? En je moet je ouders toch eren?

Samen hebben we zijn levensverhaal naast de Bijbel geleegd. Met name het verhaal van Jozef en zijn broers werkte verhelderend. Het was voor hem een openbaring, dat de Here God het kwaad niet wil, maar ondanks het kwaad dat mensen bedenken en doen, toch tot het doel komt, dat Hij voor ogen had. Samen hebben we gedankt en gebeden voor zijn vader.

Pastoraat door een gastvrouw. Wat een zegen dat we in Gods naam mogen luisteren naar de ander. Wat een zegen dat we een God hebben die woorden van troost aanreikt, als je het zelfs (vaak) niet weet.

Cora

*Ontploo jezelf en help de Herberg.
Ontdek je verborgen talenten.
Denkers en doeners gevraagd.*

Spreek dit je aan?

Laat deze kans niet liggen. Meer info: www.pdcdeherberg.nl/vrijwilligerswerk
Meld je aan voor een diaconaal jaar: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl



Herbergdag 2015

De geschiedenis uit 2 Samuël 13 heeft zich al talloze malen herhaald. Amnon (“de betrouwbare”), bedenkt een list om zijn halfzusje Tamar in zijn slaapkamer te krijgen. Hij verkracht haar en daarna wordt ze het huis uitgejaagd. De deur wordt achter haar op slot gedaan, zodat zij niet meer binnen kan komen (alsof zij de schuldige is). Vader koning David wordt kwaad, maar doet niets. Broer Absalom (“vader van de vrede”) haat zijn broer, maar er valt geen onvertogen woord tussen hen, om de lieve vrede (die een valse vrede is). Tamar blijft daarna bij haar broer Absalom, van het leven afgesneden.

Zaterdag 7 maart 2015 sprak dr. A.H. van Veluw op de jaarlijkse Herbergdag, een toerustingsbijeenkomst van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek, voor mensen die betrokken zijn bij het pastoraat. Het onderwerp was: Seksueel misbruik. Hoe gaan we daar pastoraal mee om?

Uit onderzoek is gebleken dat 28% van de vrouwen en 8% van de mannen slachtoffer van seksueel misbruik is. Het is een probleem van immense omvang, dat de kerk niet voorbij gegaan is. Ook in de kerkenbanken is één op de vier slachtoffer en zijn er even zo veel daders. De kerk zou een schuilplaats in de wildernis

*Mijn vader sprak vroom over zonden. God vroeg hij vergeving, maar mij niet.
En mijn zusje ook niet.*



moeten zijn voor de slachtoffers. Omwille van de slachtoffers moeten we niet zwijgen. Want de Bijbel spreekt ook over seksueel misbruik. De kerk moet onomwonden achter de slachtoffers staan en dit kwaad zonde noemen. Te lang al komt dit kwaad ook voor in de kerk, zelfs in pastorale vertrouwensrelaties.

Nog steeds zijn er, als in het gezin van David, drie bedekkingsmechanismen: de dader kan zijn gang gaan omdat er een machtsrelatie is (seksueel misbruik is altijd machtsmisbruik); het slachtoffer krijgt de schuld en de familie zwijgt het dood (die schande kun je de familie, de gemeente toch niet aan doen?).

Het misbruik wordt vaak gebagatelliseerd. Het valt wel mee. Je moet toch kunnen vergeven. Daarmee wordt de ernst van de situatie weggestopt. Op korte termijn zijn er bij misbruikte kinderen gevolgen als hoofdpijn, buikpijn, nachtmerries, plotselinge verandering van gedrag, achteruitgaan van cijfers op school. Op lange termijn (levenslang) zijn er gevolgen als wantrouwen ten opzichte van mensen (want wie gelooft me nog?), wantrouwen ten opzichte van God (waar was Hij?), depressiviteit, afsluiten voor gevoelens, lichamelijke klachten, negatief zelfbeeld, moeite met aanknopen van relaties, geen bruid meer kunnen zijn. Voor wie pastoraat geeft is het

van belang te beseffen hoe enorm de impact is van het misbruik.

De verlossende boodschap van het evangelie van Jezus Christus mag ook voor slachtoffers gelden. In het verlengde daarvan is de kerk een schuilplaats. Want de gebrokenheid die is ontstaan, is niet slechts een aantasting van het individuele lid van de gemeente. In het lichaam van Christus lijden de andere leden mee. Het moet bespreekbaar gemaakt worden, zodat slachtoffers er over durven te spreken en het niet in eenzaamheid

hoeven te dragen. Bereidheid te luisteren en te blijven luisteren is daarom van groot belang.

Een vrouw kan op haar 30e eindelijk spreken over het misbruik door haar broer, die nu ouderling is. Toen zij er over begon verbrak hij het contact. Nadat het de kerkenraad ter ore kwam, mocht de vrouw niet meer aan het Avondmaal komen, want zij zou niet kunnen vergeven. Als dit gebeurt is de kerk geen schuilplaats. Laat de liefde van Christus ons dringen achter het slachtoffer te staan.

Een uitgebreid verslag is te lezen op onze website.





Op de folders van De Herberg staat: ... en toerusten. Dat was op de laatste Herbergdag een 100% score. Het was een dag die we niet graag hadden willen missen. Een dag die door de gastvrijheid en inzet van het Herbergteam onvergetelijk werd. Een van de lessen: naast de pastorale zorg is het goed professionele hulp via de meldpunten voor seksueel misbruik van onze kerken in te schakelen. *Piet van Pelt, ouderling en intern vertrouwenspersoon kerkelijke gemeente in Wezep*

De ontvangst met koffie en thee en wat lekkers op deze zonnige voorjaarsdag in het Koetshuis was hartelijk. We werden op indringende wijze meegenomen door de spreker. We zullen onze kerkelijk werkers informeren over de inhoud van deze dag. Een zorgwekkend signaal is, dat steeds meer jongeren een verblijf in de Herberg nodig hebben vanwege deze problematiek. Hebben wij hen in beeld?

Rieta de Stigter en Els van der Veen, pastoraal team Sliedrecht

In de Herberg heb ik de liefde van God gevonden

Onlangs deed een oud-gast belijdenis van haar geloof. In haar weg daar naar toe heeft ook de Herberg een rol gespeeld. Graag plaatsen we - met haar toestemming - het getuigenis dat ze heeft gegeven in de belijdenisdienst.

Ik zeg vandaag 'Ja' tegen God. En wil dit graag delen met jullie.

Ik ben katholiek gedoopt, maar van huis uit heb ik weinig van het geloof meegekregen.

Via mijn werk, waar het geloof op één staat, begon het geloof voor mij te leven.

Ik had veel vragen en daardoor ook veel gesprekken.

Twee jaar geleden ging het niet zo lekker met me en via een collega kwam ik in contact met de Herberg in Oosterbeek. Ik ben daar 6 weken geweest.

Daar heb ik de Heer gevonden. De rust, maar vooral de liefde van God. Ik heb lang met de vraag gezeten of God mij wel mag. Ben ik het waard, mag ik zijn liefde wel ontvangen? Mijn

zonden zijn zo groot, mijn rugtas is zo zwaar. Toch voelde ik, steeds als het over God ging, een warme deken om me heen. Dan werd ik stil en blij van binnen.

Ik wilde alles weten en onthouden.

Op de Herberg had ik vele en fijne gesprekken met Arjen, mijn begeleider. Via hem kwam ik in contact met dominee Dirk de Bree en zo kwam ik in de Dorpskerk van Vreeswijk (Nieuwegein). Ik voelde me thuis en ging de Alpha-cursus volgen en daarna de belijdenisgroep.

Het is fijn om je verhaal te vertellen en over God te praten en te leren. Nu mag ik belijdenis doen. Ik voel de rust en Hij geeft me kracht. Ik mag bij de Heer komen en de Heer houdt van mij. Blij ben ik en trots dat ik mag zeggen: 'ja Here Jezus, ik wil U dienen, ik wil U volgen!'

Gods aanwezigheid in de stilte

Maandag 16 maart 2015 was het zover. Het begin van een 5 dagen durende retraite. Een wens c.q. goed voornemen dat al jaren in mijn gedachten rondzwierf. Mede door het EO programma 'Op zoek naar God' heb ik de knoop dit jaar doorgehakt en me aangemeld bij de Herberg.

Als voorbereiding heb ik voor één keer in de trein de stiltecoupé bewust opgezocht. Daar bleek dat stilte niet in mijn natuur zit. Stilte, waarin mijn eigen gedachten niet werden overschreeuwd door de omgeving. Dat waren zware, maar leerzame minuten.

Mijn vrouw en twee kinderen zetten mij af op het prachtige landgoed waar de Herberg is gevestigd. Mijn verwachtingen over de retraite waren niet hoog gespannen, ik ging er vooral in met een instelling van: 'ik laat het heerlijk

over mij heenkomen en zie wel wat er gebeurt'. Zo ben ik ook het eerste gesprek met mijn begeleider ingegaan. Na nog wat nuttige tips en een leenwекker (ik had zelf niks meegenomen) zocht ik mijn kamer in het Koetshuis op.

De kamer was eenvoudig, maar ruimer dan ik had gedacht. Maar hoeveel fysieke ruimte heb je uiteindelijk nodig om geestelijke ruimte te creëren?

Mijn dagen had ik behoorlijk hetzelfde ingepland. 's Morgens lezen, bidden en mediteren. 's Middags na het eten een flinke wandeling, in een prachtige omgeving en aan het einde van middag en 's avonds weer lezen, bidden en mediteren.

Ik hield het niet voor mogelijk wat zo'n schijnbaar simpele dagindeling met een mens kan

doen. Er kwam een rust en vrede over me die ik het liefst voor altijd vast had gehouden. Op de derde dag leek het of alleen Jezus en ik waren overgebleven. Alleen, maar niet eenzaam. Vol gedachten, maar niet onrustig.

Het was een erg leerzame week, door o.a. het lezen van boeken over 'man'- zijn en identiteit, maar ook door het horen en voelen van Gods aanwezigheid in de stilte. Een stilte die ik oh zo graag had meegenomen, maar helaas achter moest laten in een kamer, bij de bossen in Oosterbeek.

Toch ga ik als een gezegend man weer verder op mijn levensweg. Deze rijke ervaring ligt als een bron opgesloten in mijn hart, waar ik nog dagelijks uit kan putten.

Peter

Jaarverslag 2014

Staat van baten en lasten over het jaar 2014 (in €)

JAARREKENING 2014

Na een flink exploitatietekort in 2013 was het nodig de financiële zeilen bij te zetten. Als de giften niet zouden toenemen, dan was er nog voor 3 jaar voldoende geld in kas. En daarna? De vele gemeenten en particulieren die de Herberg steunen hebben het niet zo ver laten komen. De financiële en morele steun was hartverwarmend.

Voor het eerst in ongeveer 10 jaar kon de Herberg het jaar met een exploitatieoverschot afsluiten. De lasten bleven in totaliteit binnen de begroting, terwijl de baten ongekend hoog waren. De onderstaande samenvatting van de staat van baten en lasten is ontleend aan de jaarrekening 2014, waarbij door de accountant een goedkeurende controleverklaring is verstrekt.

Voor een volledig beeld van de cijfers verwijzen wij naar de jaarrekening 2014, die te raadplegen is op onze website www.pdcdeherberg.nl en die op verzoek verkrijgbaar is.

		Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
Baten	Baten uit eigen fondsenwerving	498.924	417.500	362.507
	Subsidies van overheden	0	5.000	0
	Baten uit beleggingen	4.502	5.000	7.347
	<i>Som der baten</i>	503.426	427.500	369.854
Lasten	PDC de Herberg	321.223	347.300	329.211
	Cursussen en bewustmaking	13.070	13.300	13.680
	<i>Totaal besteed aan doelstellingen</i>	334.293	360.600	324.901
	in % van het totaal van de baten	66,4%	84,4%	92,7%
	in % van het totaal van de lasten	79,2%	79,0%	79,0%
	Kosten eigen fondsenwerving	48.068	53.100	49.586
	Kosten beleggingen	0	0	0
	<i>Totaal werving baten</i>	48.068	53.100	49.586
	in % van het totaal van de baten	9,6%	12,7%	13,7%
	Kosten beheer en administratie	39.865	43.000	41.625
in % van het totaal van de lasten	9,4%	9,4%	9,6%	
<i>Som der lasten</i>	422.226	456.700	434.112	
Resultaat	81.200	-29.200	-64.258	
Toevoeging / onttrekking aan:				
Continuïteitsreserve	76.835	-29.200	-60.703	
Bestemmingsfonds	4.365	0	-3.555	
	81.200	-29.200	-64.258	

Het jaar 2014

De activiteiten van de Herberg zijn beschreven in het jaarverslag 2014. Evenals de jaarrekening is het jaarverslag op de website gepubliceerd en kan deze bij de Herberg opgevraagd worden. Als bijzonderheden zijn te melden:

- Er kwamen 150 herberggasten, die gemiddeld zo'n 5 weken bij ons verbleven: gasten uit de christelijke gemeente, doorverwezen door de gemeente of door een hulpverlener, of gekomen op eigen initiatief. Vrijwel altijd wordt er een verbinding gelegd met de eigen gemeente van de gast. Omdat de Herberg verlengstuk van de plaatselijke gemeente wil zijn als het gaat om de geestelijke begeleiding. Voor de gasten is het van belang dat zij na het verblijf in de Herberg pastorale zorg blijven ontvangen.
- Er blijft een verschuiving in de leeftijd van de gasten optreden. Gasten zijn gemiddeld steeds jonger, de categorie van 20-40 jaar neemt toe in aantal. De problematiek neemt toe, zeker bij deze leeftijdscategorie.
- De gasten hebben heel verschillende kerke-

lijke achtergronden. Tijdens het verblijf zie je, dat die verschillen wegvallen. Wanneer we ons samen openstellen voor het Woord van God, dan werkt dat verbindend.

- Ook in 2014 mochten we gasten zien opbloeien tijdens het verblijf. Er is niet altijd specifiek aan te wijzen waar dat door komt. Het hele programma draagt er toe bij: de dagopeningen in de kapel, de Bijbelbesprekingen, de themaochtenden, de creatieve activiteiten, de begeleidingsgesprekken, zomaar een gesprekje op de gang, de onderlinge band tussen de gasten; ook de hiervoor genoemde belangeloze inzet van de vrijwilligers.
- Van gasten hoor je steeds weer dat de liefde en aandacht die ze hebben ontvangen, als een warm bad voor hen was.

ORGANISATIE

- In 2013 zijn er ruim 30 voorlichtingsbijeenkomsten geweest in het hele land en hebben wij bij verschillende evenementen de Herberg onder de aandacht gebracht.

- Onze jaarlijkse Herbergdag werd goed bezocht, evenals de twee Koetshuisconcerten.
- Graag willen wij onze dienstverlening aan de gasten voortdurend verbeteren. Met elke 10e vertrekkende gast is er een gesprek, waarin de vraag “wat zou beter kunnen?” aan de orde komt. In die gesprekken vragen we hen ook naar hun ervaringen met betrekking tot het christelijke karakter van de Herberg, de manier waarop ze geholpen zijn en of zij de Herberg als christelijke organisatie aan anderen zouden willen aanbevelen. De waardering is in vrijwel alle gevallen zeer hoog.

FINANCIËN

- We ontvangen bijdragen van veel gemeenten die ons niet eerder steunden. Zo'n 90% van de kerkelijke giften komt uit gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland en 10% uit andere kerkgenootschappen. Gasten zijn echter voor 50% uit die andere kerkgenootschappen afkomstig. Onze fondsenwerving zal er mede op gericht zijn hierin meer balans te krijgen.

- De financiële kengetallen zijn ruim binnen de marges die voor fondsenwervende instellingen gelden. Door de hoge giften in 2014 wijken enkele kengetallen wat af van de gemiddelden van voorgaande jaren.

DE ZEGENENDE HAND VAN GOD

Gasten ervaren de Herberg als een pleisterplaats, als een oase tijdens hun levensreis. Die levensreis kent mooie momenten, soms (voor kortere of langere tijd) heeft de levensreis iets weg van een woestijnreis. De Herberg is tijdens die levensreis een plek om weer op adem te komen, om iets te proeven van het levende water dat Jezus Christus wil schenken. Het team en de vrijwilligers hebben zich in 2014 enorm ingezet. We zijn blij dat we van betekenis mochten zijn voor de gasten. Daarbij mochten we Gods aanwezigheid in ons midden en zijn zegenende hand opmerken.

BEGROTING 2015 EN MEERJARENRAMING 2016-2018

Voor 2015 konden wij voor het eerst in jaren

een sluitende begroting opstellen. Ook voor de jaren 2016-2018 hebben wij een sluitende exploitatie geraamd.

Om dit resultaat te kunnen bereiken blijven we alert op de kosten. Desondanks is per jaar ongeveer € 450.000 aan giften nodig. Zoals uit de staat van baten blijkt is dat in 2014 ruimschoots gerealiseerd (circa € 500.000), maar de fondsenwervingsdoelstelling is flink hoger dan de realisatie in 2013 en de jaren daarvoor. Wij realiseren ons dat in 2014 veel giften incidenteel hoog waren en dat het niet vanzelfsprekend is dat we voldoende zullen ontvangen. In 2014 hebben we echter gemerkt dat de steun van de achterban voor de Herberg groot is. In 2015 zullen we gemeenten en particulieren aansporen ons blijvend te steunen. Ondanks opnieuw een financieel spannend jaar willen we de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaan. Daarbij zien we op de Here God en bidden we om zijn zegen voor de Herberg en voor de gasten die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Verslag voorjaarsconcert en - wandeling 21 maart 2015

De concertarrangementen van de Herberg zijn inmiddels een traditie geworden. 's Morgens bewonderden zo'n 40 deelnemers de omgeving. Gewapend met paraplu trokken ze door het Renkums Beekdal. Tijdens de pittige wandeling bewonderden ze de sprengen en heldere beken en genoten ze van de afwisseling in natuur en landschap en van elkaars gezelschap.

's Middags gaven Marjolein de Wit en Martin Zonnenberg in een volle zaal een sfeervol voorjaarsconcert in het Koetshuis van de Pietersberg.



agenda

- 11 juni Oosterbeek het Koetshuis - RIWB en GGZ | informatie over de Herberg
- 16 sept 't Harde - ouderenmiddag | informatie over de Herberg
- 5 okt Alphen aan de Rijn - diaconie en bezoekdames informatie over de Herberg
- 14 okt 't Harde - Christenvrouw | themabespreking Alle dagen grijs
- 9 nov Gorinchem - PCOB | informatie over de Herberg

Wilt u ook geïnformeerd worden over het pastorale werk van de Herberg? Neem dan contact op met gastenbegeleider Alide Snitselaar (aasnitselaar@pdcdherberg.nl).



De keuken

het kloppend hart van een huis

We zijn blij dat in de Herberg dagelijks een verse maaltijd bereid kan worden door Nelise Westeneng, coördinator keuken, samen met de keukenvrijwilligers. Gezond eten speelt een belangrijke rol bij onze gezondheid. Goede voeding is belangrijk om fit te blijven. De keuken is het kloppend hart in huis. Na 22 jaar intensief gebruik moet de keuken binnen nu en een jaar ingrijpend gerenoveerd worden. Het plan wordt uitgewerkt, nu is al duidelijk dat het veel geld gaat kosten.

Uw gift is waardevol

Helpt u de renovatie mogelijk te maken? Maak uw gift over op NL58 RABO 0302 2633 30 t.n.v. Stichting De Pietersberg. Uw gift draagt bij aan het welzijn van de gasten en is daarom van blijvende waarde.



colofon

'uit de Herberg' verschijnt 3x per jaar.
Een abonnement is gratis!
Geef uw naam door per e-mail of telefoon.

REDACTIE: Peter Oudshoorn, Marja Korevaar

FOTO'S: Marja Korevaar e.a.

VORMGEVING: bldsprk Zwolle, www.bldsprk.nl

© 2015

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

T 026-334 22 25

info@pdcdeherberg.nl

www.pdcdeherberg.nl

BANK: NL58 RABO 0302 2633 30

t.n.v. Stichting De Pietersberg

de Herberg



VOOR
GOEDE DOELEN

Algemeen Nut
Bevogende Instelling
ANBI

