

uit de Herberg



grenzeloos

Najaarsconcert en wandelarrangement

Op zaterdagmiddag 8 november 2014 verzorgt André van Vliet op de vleugel het najaarsconcert. Hij zal dat samen met collega-musici doen, die verschillende instrumenten bespelen. We zijn van hem een zorgvuldig geselecteerd programma met muziek uit verschillende tijden gewend. Het concert kan worden gecombineerd met een wandelarrangement met een bezoek aan Kasteel Doorwerth. Aanvang: wandeling 10.30 uur, concert 14.30 uur.

Kosten: concert € 15, concert + wandeling (inclusief toegang Kasteel en lunchpakket) € 30. De opbrengsten komen geheel ten goede aan de Herberg.

Nadere informatie vindt u op onze website bij concerten. Opgave bij voorkeur via e-mail concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (op werkdagen): 026-33 42 225.

Financiën

In het voorjaar hebben wij melding gedaan van onze financiële zorgen. De ontvangsten bleven in 2013 ver achter bij wat we nodig hebben. Onze financiële actie heeft een geweldige respons gehad. Veel diaconieën geven dit jaar iets extra's of hebben de vaste bijdrage en/of het aantal collecten verhoogd. Ook veel particulieren hebben als reactie op de financiële noodkreet extra bijgedragen. Verschillende gemeenten hebben een deel van de opbrengst van een jaarmarkt of andere activiteit aan de Herberg geschonken.

We zijn daar heel dankbaar voor en vertrouwen er op dat we dit jaar een sluitende exploitatie kunnen halen. Het is echter zaak dat dat niet eenmalig het geval is, maar ook in de toekomst zo blijft. Wilt u ons financieel blijven steunen? U wordt hiertoe hartelijk uitgenodigd.

We stellen het op prijs als u bij het overmaken van een gift uw postcode en huisnummer vermeldt bij de omschrijving. Alleen dan kunnen we uw gift op de correcte wijze verwerken.



Nieuwe diaconaal medewerkers

Op 1 september zijn Debora van Groningen, Bertine de Jong, Aniek van Oosterom en Gertine van Veldhuizen met hun diaconaal jaar begonnen. Tien maanden hopen ze als vrijwilliger de Herberg en de gasten te ondersteunen. We heten jullie van harte welkom en wensen jullie een goede, gezellige tijd toe en Gods zegen op jullie werk.

Debora verwoordt haar keuze voor een diaconaal jaar als volgt: “Afgelopen jaar heb ik de opleiding tot directiesecretaresse afgerond. Daarom moest ik een keuze gaan maken hoe ik mijn leven verder wil inrichten. Ik wil graag een jaar van bezinning voordat ik aan het ‘echte’ leven ga beginnen. Ik wil me in dit jaar richten op God en iets voor mijn naaste betekenen. Ik hoop dat ik dit jaar zal vinden wat ik zoek en dat ik hier een fijne tijd zal hebben”.

voorwoord

bestuur

Dhr. D. van Dijk

Ds. H.G. de Graaff

Dhr. J. de Kluijver

Dhr. D.G. Schutte

Ds. D. van de Streek

Mw. L. van Velzen - Vermaas

Drs. J.L. van der Wolf

directie

Peter Oudshoorn

comité van aanbeveling

Prof. dr. G. van den Brink

Ds. G. de Fijter

Drs. A.B.F. Hoek - van Kooten

Dr. H.C. van der Meulen

Dhr. M. Niemeijer

Dr. A.H. van Veluw

Ds. M. Visser

Dr. P.J. Visser

Ds. L. Wüllschlegler

Over grenzen gaan

Van tijd tot tijd bespreken we in de Herberg met de gasten het Bijbel-gedeelte over Maria en Martha uit Lukas 10: 38-42. Een heel herkenbare geschiedenis. Ineens komt er hoog bezoek: Jezus Zelf, met zijn discipelen. Wat geweldig. Denk je eens in! Martha, gastvrij als ze is, doet alle moeite om goed voor de gasten te zorgen. Ze zorgt dat ze niets te kort komen. Gastvrijheid, dienstbaarheid: het zijn prachtige eigenschappen van een christen. Ze passen naadloos in de opsomming van de vruchten van de Heilige Geest in Galaten 5. En toch gaat er iets mis bij Martha. Ze beperkt zich niet tot wat nodig is, maar ze gaat over grenzen. Vooral over haar eigen grenzen.

De manier van doen van Martha is heel herkenbaar. Helemaal in beslag genomen worden door het dienen en dan zelf veel, alles tekort komen. Net als Martha moeten we steeds weer leren wat Jezus zegt, namelijk dat de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen (Mattheüs 20: 28). Als we dat omdraaien gaan wij op een verkeerde manier over grenzen. Jezus ging echt over grenzen: Hij verliet de hemel en kwam naar deze wereld om Zichzelf aan ons te geven. Dat grenzeloze wonder van genade willen we in de Herberg met onze gasten delen.

*In Christus verbonden,
Peter Oudshoorn*

inhoud

2	korte berichten
3	voorwoord
4/5	bijbelstudie
6	vrijwilligersvacatures
7	vrijwilligerswerk
8	interview
9	agenda
10/11	retraite gast vertelt
12/13	een gast vertelt
14/15	interview
16	winteractie Oldebroek
16	colofon

Achter de grens blijven - of juist erover gaan!

bijbelstudie Arjen Grobbe

1 Marcus 2: 27

2 Marcus 3: 4

3 Romeinen 12: 3

Ik ben opgegroeid in Coevorden, een stad(je) in Zuid-Drenthe pal op de grens met Duitsland. Zo halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw was het voor mijn ouders lonend om de grens over te gaan om goedkoop in Duitsland te tanken. Vaak ging ik mee op zo'n ritje, want het had iets spannends. Je ging even naar het buitenland. En meer nog: je moest de grens passeren. In het begin stonden er altijd nog mensen bij die grens: grensbewakers. In feite stelde het niets voor, want altijd gebaarden ze dat we zo door mochten rijden. Maar altijd hoopte ik dat ze ons tot stoppen zouden roepen. Dat mijn vader of moeder het paspoort zou moeten tonen. Als dat zou gebeuren, zou het overgaan van de grens 'echt' zijn. Die grens van Nederland naar Duitsland en even later weer terug, was iets bijzonders voor mij als kind. Maar de mannen zijn verdwenen en bijna ongemerkt rijd je nu het buitenland in. Heel gemakkelijk, maar het spannende van zo'n grens voor een kind is er ook wel van af. Ergens toch een beetje jammer ...

Een grens over gaan. Het kan heel verschillende dingen oproepen. In positieve zin: een

opgewonden spanning; nieuwe werelden om te ontdekken achter de grens; nieuwe kanten van jezelf ontdekken. Een grens kan een uitdaging vormen - een uitdaging die we graag aannemen. Maar het over gaan van een grens kan ook iets negatiefs zijn: een daad van agressie; het ongewenst binnendringen van andermans gebied; geen respect tonen voor en rekening houden met de grenzen van jezelf of een ander.

En dan zijn er ook nog goede grenzen en slechte grenzen. Een goede grens beschermt tegen het kwade en biedt veiligheid. Een goede grens biedt ruimte voor een goed leven. Een slechte grens echter sluit buiten, beknelt, onderdrukt. Een goede grens dient gerespecteerd te worden. Een slechte grens moet verlegd of opgeheven worden. Maar wat is een goede en wat een slechte grens? Wij mensen hebben vaak moeite om op een goede manier om te gaan met grenzen. Zowel die van onszelf als die van een ander. Gelukkig kunnen we ook hierin leren van de Here Jezus.

De evangeliën staan vol met voorbeelden waarin Hij grenzen bekritiseerde of zelfs doorbrak. We kunnen denken aan Zijn kritiek op de godsdienstige wetten van Farizeeën en Schriftgeleerden, die vaak ontrechte grenzen stelden tussen mensen onderling of zelfs tussen mensen en God. Zo zei Hij: “De sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat.”¹ Slechts een hoofdstuk verder zegt Hij, met het oog op het genezen van iemand met een verschrompelde hand: “Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?”² Met Zijn genezing liet Hij zien wat het antwoord was. Een grens die het goede tegenhoudt, is geen goede grens.

De sabbat begrensdde de mens, maar was bedoeld als iets goeds. De mensen hadden echter de grens verlegd, waardoor het tot iets slechts kon worden. Jezus ging over de slechte grenzen heen om het goede te doen. Zo mogen (moeten soms) ook wij over grenzen gaan, in het spoor van onze Heer.

Op vele andere manieren gaan wij mensen op

de verkeerde manier heen over Gods goede grenzen. Vanuit goede bedoelingen vaak, bijvoorbeeld om voor anderen te zorgen of hen te dienen. Om iets goeds te doen voor anderen of voor God Zelf. Het leven is soms zo hard dat we niet anders kunnen dan over onze goede grenzen te gaan. Toch blijft het raadzaam om goede grenzen zoveel mogelijk te respecteren.

Wat kan ons daarbij helpen? Paulus geeft ons de wijze raad: “... dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.”³ We mogen en moeten rekening houden met onze eigen grenzen. Het geloof blijkt daarvoor de maatstaf te zijn. Het geloof kan ons dus helpen om goed om te gaan met grenzen. Het geloof laat ons zien wat goede en slechte grenzen zijn. Het geloof kan dan dienen als grensbewaker. Of juist ons stimuleren om de grens over te gaan. Laat het geloof de maatstaf zijn.

[reageren? agrobb@pdcdeherberg.nl](mailto:reageren?agrobb@pdcdeherberg.nl)



PASTORAAL DIACONAAAL CENTRUM



de Herberg

zoekt:

De Herberg is dringend op zoek naar keukenvrijwilligers (individueel of als duo), die in weekenden de maaltijden voor de gasten willen verzorgen. Voor de doordeweeks zijn we op zoek naar dagvrijwilligers, die uiteenlopende werkzaamheden verrichten. Voor meer informatie verwijzen we naar onze website onder vrijwilligerswerk.

**keukenvrijwilliger /
dagvrijwilliger**

Opgave kan telefonisch (026-3342225) of via e-mail: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.

Kijk voor overige vacatures op onze website www.pdcdeherberg.nl



De leeftijd van vrijwilligers verschuift. Zeker de laatste jaren zien we dat. Mensen die geen werk meer hebben, of na de opleiding geen werk hebben gevonden melden zich voor diverse vrijwilligersfuncties. Daarnaast zien we dat de functies die we bij uitstek voor de jongeren hebben, zoals die van diaconaal medewerker en vakantie-vrijwilliger, ook steeds vaker door iets minder 'jonge' mensen worden ingevuld. Al met al is jong tot oud ruim vertegenwoordigd.

Dat is waardevol. Zeker ook omdat de leeftijd van de gasten in de Herberg veranderd is in de loop der jaren: steeds meer jongere mensen zijn te gast in de Herberg. Leeftijdsgenoten voelen elkaar vrij gemakkelijk aan en kunnen zich inleven in elkaars situatie. De omgang met andere

generaties (jonger of ouder!) vraagt van de vrijwilliger om het respecteren van de verschillen die er zijn en soms ook een stukje zelfverloochening.

Wat door de jaren heen niet echt is veranderd zijn de plaatsen waar men vandaan komt: uit alle delen van het land! Het blijft bijzonder en mooi om te zien dat mensen over de grenzen van hun eigen leefomgeving naar Oosterbeek komen.

Boeiend is ook dat vrijwilligers die in de maatschappij een geheel andere en vaak verantwoordelijke functie bekleden (of hebben bekleed) binnen de Herberg met veel toewijding hun werk doen. Een gebarentolk die meehelpt in de dagelijkse werkzaamheden in huis en iemand die is afgestudeerd in taalwetenschappen die in de weekenden maaltijden voor gasten verzorgt. Door vrijwilligerswerk kun je ook in die zin grensoverschrijdend bezig zijn.

Met alle verscheidenheid die er in toenemende mate is, blijft er één zaak die ons als vrijwilligers verbindt en die het fundament en drijfveer is: vanuit de persoonlijke relatie met onze Heiland geven we Zijn liefde handen en voeten in en om de Herberg.

Laat de Herberg een teken van God mogen zijn in de levens van de mensen die er aankloppen



Dick van Dijk werd een jaar geleden bestuurslid van de Herberg als vertegenwoordiger van Kerk in Actie, die één van de bestuursleden voordraagt. Hij hoefde er niet lang over na te denken en is verheugd dat hij als bestuurslid zijn steentje kan bijdragen in het beleid en in het ondersteunen van de staf.

Als je hem vraagt wie hij is, dan zegt hij “Ik ben allereerst en vooral Christen. Het geloof is voor mij de belangrijkste levensader. In alles wat ik denk en doe”. Dick is getrouwd met Nanda. Samen hebben ze 4 zonen, 4 schoondochters en 4 kleinkinderen. Dick en Nanda voelen zich meer dan rijk gezegend door hun hemelse Vader. Dick is theoloog, werkte 16 jaar als evangelist in dienst van de IZB in Kampen en is nu werkzaam als gemeenteadviseur in de Protestantse Kerk in Nederland. Het mooie van dit beroep is, dat hij in nogal wat kerkelij-

ke gemeenten mag meekijken, meedenken en wegen vinden tot een andere manier van kerk zijn. Ook is hij begeleider van diverse missionaire pioniersplekken. Daar gaat zijn hart sneller van kloppen en komen alle ervaringen als evangelist weer naar boven.

Dick kent de Herberg vanaf het allereerste begin. “Toen ik nog plaatselijk als evangelist werkte heb ik gezien, dat de Herberg voor de hulpvragers tot grote steun is (mede ook omdat ze in die andere omgeving ook werkelijk afstand kunnen nemen). Omzien naar elkaar is een belangrijk element van kerk-zijn: het cement van het geestelijk huis zou je het kunnen noemen. Vragen van gemeenteleden kunnen te zwaar zijn voor een ouderling, een predikant of een diaken. Wat is het dan bijzonder, dat ze een beroep kunnen doen op de aanvullende “diakonia” van de Herberg. Het is mooi

dat de Herberg voor de plaatselijke gemeente een hulpmiddel is waardoor er veel meer kan gebeuren in het leven van die mens dan doorsoms - talloze huisbezoeken of anderszins”.

Het is in onze tijd niet gemakkelijk te spreken over God. Mensen in crisissituaties hebben vaak ook een versluierd beeld over wie God is en hoe Hij in ons leven werkzaam wil zijn. Gideon had een teken nodig om de opdracht aan te durven (Richteren 6). Laat zo de Herberg dat teken van God mogen zijn in het leven van de mensen die er aankloppen. Opdat ze daardoor weer in de kracht van Gods Geest het leven aan zullen kunnen. Dat vraagt erom, dat de staf in leven en denken en werken steeds weer gevoed wordt vanuit de Bron van het Evangelie van genade en redding. Tot eer van onze hemelse Vader.

agenda

NOVEMBER

- 03 **Aalsmeer** - Bezoekzusters -
thema: Levensfase en geloof I
- 04 **Hasselt** - Vrouwengesprekskring -
thema: Alle dagen grijs
- 17 **Aalsmeer** - Bezoekzusters - thema:
Levensfase en geloof II

DECEMBER

- 1 **Rijssen** - Vrouwenkring Eliseba -
Informatie over de Herberg
- 2 **Ermelo** - Vorming en toerusting -
thema: Herberg(zaamheid)

JANUARI 2015

- 14 **Hatterbroek** - Koffieochtend -
thema: Wat ben ik waard?
- 20 **Hoewelaken** - Vrouwenkring
- 21 **Veenendaal** - Ouderenmiddag
Julianakerk - informatie over de
Herberg
- 27 **Hei en Boeicop** - Diaconaal
platform - informatie over
de Herberg
- 28 **Lexmond** - Ouderenmiddag -
informatie over de Herberg

FEBRUARI 2015

- 10 **Groot Ammers** - Ouderenmiddag -
informatie over de Herberg
- 11 **Leersum** - Herv. Vrouwenvereniging
- informatie over de Herberg



Medewerkers van de Herberg verzorgen graag een presentatie bij uw vereniging of kring, tijdens een gemeenteavond of ouderenmiddag. Heeft u interesse? Maak dan een afspraak met Alide Snitselaar (aasnitselaar@pdcdeherberg.nl).

Een retraiteweek in de Herberg - God beter leren kennen



In juni ben ik een midweek naar de Herberg gegaan voor een retraite. Ik had daar voor gekozen om in alle rust na te denken over mijn toekomst. Al lange tijd had ik het idee om voor een langere periode naar Afrika te gaan. Iets wat uiteraard veel veranderingen zal geven. Maar is dat ook wat God voor mij wil? Dat is iets wat mij bezig hield. Een aantal dagen een stapje terug te doen uit het drukke dagelijkse leven gaf dat ik veel tijd had om hierover na te denken en te bidden en in de Bijbel te lezen.

Op een avond stond ik uit het raam te kijken en zag ik een aparte vorm in een wolk. Deze vorm bleef in mijn hoofd zitten. Later zat ik

Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op Hem.

informatie te zoeken over het land waar ik eventueel heen zou gaan. Toen zag ik dat die vorm die ik in die wolk had gezien, de vorm van dat land had. Heel bijzonder was dit!!

Aan het begin van de week had ik een gesprek met mijn begeleidster. Heel prettig dat iemand met je meedenkt en ook adviezen en tips geeft. Aan het eind van de week was er een afrondend gesprek. We keken terug op waar ik mee bezig was geweest en we spraken over wat het mij gebracht had.

Tijdens het wandelen en fietsen heb ik genoten van de natuur, die prachtig is. Het je echt laten doordringen dat God alles heeft gescha-

pen, maakt dat je je zelf klein gaat voelen. Maar weten dat God ook jou heeft geschapen en jou kent, écht kent, geeft mij een speciaal gevoel, ontroert me zelfs.

Dat God ons kent, onze verkeerde dingen en onze pijnen, kwam ook tijdens de Bijbelstudies over Zacheüs en de Samaritaanse vrouw naar voren. Maar ondanks dat God dat alles van ons weet, houdt Hij van ons en schenkt Hij ons genade.

Ik heb God beter leren kennen in deze week. Ik heb veel tijd met Hem mogen doorbrengen, wat erg verrijkend was voor mijn leven. Daarnaast heb ik Zijn aanwezigheid mogen ervaren in de verzorging die er was, de maaltijden, de

contacten met andere gasten, de gastvrijheid, de Bijbelstudies en de algehele sfeer.

Wat betreft mijn toekomst, die wil ik gaan als in Psalm 37 vers 5: Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op Hem.

Het was bijzonder om een retraitegast te mogen zijn in De Herberg. Zo'n week is wat ik iedereen toewens!

Willeke

Sleutelmomenten

Wat verlang ik naar rust. Mijn hoofd zit vol gedachten en ik kom tot niets. In 2001 ben ik vastgelopen. Dat uitte zich in niet kunnen slapen. Ik ploeterde me door de dag heen en was niet in beweging te krijgen. Ik zocht hulp bij huisarts en psychiater. Zo kon het niet langer meer. Inmiddels was het zomer 2014. Ik was mezelf kwijt. Mijn relatie met God stond op een laag pitje. Het was het moment om me aan te melden bij de Herberg.

Na een kennismakingsgesprek heb ik de stap gezet en kwam ik als gast in de Herberg. Ik kwam gebroken aan. De eerste twee dagen waren heel pittig. Het programma, de gebruiken die anders zijn dan thuis. Wie gebruikt er in deze tijd nog om 12.30 uur de warme maaltijd? Daarna kwam de klik. Tijdens de creativiteit mocht ik uiten wat er in mij leeft. Met name de

structuur, de gesprekken met mijn begeleider, de vele vrijwilligers en de sfeer waren helend voor mij.

Wat werd ik bemoedigd door de dagopening in de kapel, het samen zingen, de uitleg en gesprekken bij en na de Bijbelstudie. In de vrije tijd nodigde de omgeving uit om letterlijk in beweging te komen. Voor mij werd in deze periode duidelijk dat de Here God van mij vroeg te vergeven. God gaf mij daarvoor de kracht, de rust. Als ik er zelf voor had moeten zorgen, was het me ontglipt. Tijdens de sleutelmomenten in de gesprekken met mijn begeleider, de wandelingen in het bos en het schreeuwen naar God, kwam er vrede met God. Wat een rust geeft de Here God. Hij maakt Zijn belofte waar. “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk

op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen”. Mattheüs 11: 28-30.

De gesprekken met medegasten heb ik als zeer waardevol ervaren. Wie denkt dat er in de Herberg de hele dag gehuild wordt heeft het mis. We lachen samen, delen ons verdriet en vreugde. Tijdens de themaochtend heb ik een handvat gekregen voor het in praktijk brengen van omgaan met emoties en conflicten.

Wat ben ik gezegend met een goede thuisbasis. Mijn vrouw en onze kinderen hebben mij in al die moeilijke jaren gesteund. De kaarten die ik kreeg van mijn kerkelijke gemeente overweldigden mij.

Ties

A misty forest scene with sunlight filtering through the trees. In the foreground, there is a wooden bench on a path covered with fallen leaves. The background is a dense forest with tall trees and a soft, hazy atmosphere. The text is overlaid on the left side of the image.

IK MOCHT HET ZO VERWOORDEN:

*Toen het regende in mijn hart, leerde U mij schuilen
Toen het verdriet mij teveel was, kwam U met mij huilen
Toen alles donker was in mij, hield U mij in leven.
Nu de zon weer schijnt, wil ik U alle eer geven.*

Wat gaat de tijd snel

Op 1 september 2014 was Alide Snitselaar 12 1/2 jaar als gastenbegeleider in dienst van de Herberg. We feliciteren haar hartelijk met dit jubileum. Alide blikt terug op de afgelopen jaren.



Iedere werkdag als ik de oprit van de Herberg oprijd, verwonder ik me weer over mijn werkplek. Het is een voorrecht om op deze prachtige locatie te werken. Ik kan me nog herinneren dat ruim 25 jaar geleden de eerste publicaties

kwamen over het project 'de Herberg'. Op de een of andere manier wekte het mijn interesse en ben ik de ontwikkelingen blijven volgen. Ik was dan ook blij verrast dat ik na mijn GPW (Godsdienst Pastoraal Werk) opleiding als

stafvervanger in de Herberg mocht komen werken. Eens per maand kwam ik uit Rijssen, waar ik voor de klas stond, naar Oosterbeek. Ook in de lange zomervakantie was ik een paar weken present.

Een nieuwe baan in het voortgezet onderwijs en veel werk in de plaatselijke gemeente maakten dat ik met het vrijwilligerswerk in de Herberg moest stoppen. En toen kwam in 2002 de advertentie. Ondanks het feit dat ik prachtig werk had als godsdienstleraar en eigenlijk helemaal niet wilde verhuizen, liet de vacature voor pastoraal werker in de Herberg me niet los. Op de valreep heb ik een brief geschreven, in de veronderstelling dat er wel veel mensen zouden solliciteren op deze prachtige baan. Tot mijn verbazing werd ik uitgenodigd voor een gesprek en hoorde ik een week later dat ik was aangenomen.

Tal van werkzaamheden zijn in deze 12 1/2 jaar voorbij gekomen. Maar het hart van mijn werkzaamheden is de gastenbegeleiding. Heel bijzonder is het om in gesprek te zijn met mensen uit alle hoeken van het land, van ver-

schillende kerken en in heel verschillende situaties. Mensen die een tijdje de luwte zoeken in deze hectische tijd. Mensen die worstelen met de gebrokenheid van het bestaan. Maar vooral ook mensen die graag willen ontdekken hoe dit alles wat ze meemaken of meegemaakt hebben zich nu verhoudt tot Gods weg in en met hun leven. Wat kan zorgvuldig luisteren en liefdevolle aandacht veel betekenen voor mensen. En hoe verrassend is het als in het licht van het Woord van God een weg gevonden wordt die gegaan kan worden. Niet altijd eenvoudig, soms ook pijnlijk, maar in Zijn kracht wel mogelijk.

Regelmatig mag ik ook het land in trekken. Dan ga ik op bezoek bij kerkenraden, vrouwengroepen, gemeenteavonden, PCOB-bijeenkomsten etc. Daar mag ik vertellen over het prachtige werk dat de Herberg doet.

Soms heeft zo'n morgen of avond ook een toerustend karakter. We delen graag uit van de ervaringen die we in de Herberg opdoen. Het is voor mij leuk om dan weer voor een groep te staan.

Werken in de Herberg betekent ook samenwerken met enthousiaste collega's. Daarbij horen voor mij ook al de vrijwilligers, van jong tot ouder. Samen mogen wij iets laten zien, al is het soms met vallen en opstaan, van Gods onvoorwaardelijke liefde. Het is die liefde die ik nodig heb om mijn werk op de Pietersberg te kunnen doen. Dankbaar voor de gezondheid en de kracht die ik heb gekregen, hoop ik dit prachtige werk nog een hele tijd te kunnen doen.

Alide Snitselaar

Winteractie Oldebroek voor de Herberg

De Hervormde Gemeente Oldebroek staat in de startblokken om het werk van de Herberg onder de aandacht te brengen en financieel te steunen. Zij houden jaarlijks in het winterseizoen een actie voor een diaconaal project. Dit jaar is de Herberg uitgekozen als doel. De hele gemeente, van jong tot oud, is bij de actie betrokken. De aftrap van de actie is een tieneractiviteit in Oosterbeek.

Welke gemeente laat zich inspireren door dit voorbeeld?



colofon

'uit de Herberg' verschijnt 3x per jaar.
Een abonnement is gratis!
Geef uw naam door per e-mail of telefoon.

REDACTIE: Peter Oudshoorn, Marja Korevaar

FOTO'S: Marja Korevaar e.a.

VORMGEVING: bldsprk Zwolle, www.bldsprk.nl

© 2014

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

T 026-334 22 25

info@pdcedeherberg.nl

www.pdcedeherberg.nl

BANK: NL58 RABO 0302 2633 30

t.n.v. Stichting De Pietersberg

de Herberg



VOOR
GOEDE DOELEN

Algemeen Nut
Bevogende Instelling
ANBI