

# *uit de Herberg*



*schokkend, troostend, bevrijdend*

## terugblik Koetshuisconcert

**Twee maal per jaar wordt er in het Koetshuis van de Pietersberg een muzikale middag georganiseerd. De musici verlenen belangeloos hun medewerking en de opbrengst is voor het werk van de Herberg. Het voorjaarsconcert vond dit jaar plaats op 15 maart. Voorafgaande aan het concert was er voor de liefhebbers onder leiding van een gids een wandeling: de Noordelijke perimeterwandeling.**

Fluitiste Marjolein de Wit wordt op de vleugel begeleid door Martin Zonnenberg. Zij zijn bekende gezichten bij de Koetshuisconcerten. Voor deze gelegenheid is er nog een fluitist meegekomen: de vroegere fluitdocent van Marjolein, Raymond Delnoye. Marjolein de Wit geeft bij elk muziekstuk een toelichting. Van William Webber klinkt de 'Mulberry Cottage', uitgevoerd door Marjolein en Martin. Daarna laten twee fluiten met hun vrolijke klanken het 'Duetto' van Mozart horen. „De muziek die u nu gaat horen heeft overeenkomst met schilderijen van de impressionisten, zoals Monet en Seurat”, vertelt Marjolein. 'Les Chemins de

l'amour' van F. Poulenc is zo'n romantisch werk, waarbij je aan die kleurrijke schilderijen denkt. Twee dagen voor het concert besloten de fluitisten een werk van Dopplertoten gehore te brengen. Weinig tijd om te repeteren dus. De forse pianopartij geeft een stevige achtergrond voor de haast kwinkelende melodieën. Met een aantal slotakkoorden wordt het optreden van dit enthousiaste trio besloten.

Het volgende Koetshuisconcert staat gepland voor zaterdag 8 november 2014. Opgave kan nu al via [concerten@pdcdeherberg.nl](mailto:concerten@pdcdeherberg.nl).



## voorwoord

### bestuur

Dhr. D. van Dijk

Ds. H.G. de Graaff

Dhr. J. de Kluijver

Dhr. D.G. Schutte

Ds. D. van de Streek

Mw. L. van Velzen - Vermaas

Drs. J. van der Wolf

### directie

Peter Oudshoorn

### comité van aanbeveling

Prof. dr. G. van den Brink

Ds. G. de Fijter

Drs. A.B.F. Hoek - van Kooten

Dr. H.C. van der Meulen

Dhr. M. Niemeijer

Dr. A.H. van Veluw

Ds. M. Visser

Dr. P.J. Visser

Ds. L. Wüllschleger

### Contrast

Als ik deze woorden schrijf is het Paasfeest net voorbij. De Here is waarlijk opgestaan, hebben we gezongen en tegen elkaar gezegd. Wat een blijde boodschap! Op de dag na Pasen lazen we in de kapel met de gasten uit Job 2. De drie vrienden spraken zeven dagen en zeven nachten geen woord. Omdat ze zagen hoe hevig het lijden van Job was, nadat hij zijn kinderen, zijn bezittingen, zijn gezondheid verloren had. Wat een contrast met de Paasmorgen!

Verdriet, rouw, verbijstering daarover: dat was de afgelopen maanden een belangrijk thema in de Herberg. Tijdens de afgelopen Herbergdag ging ds. P.J. den Admirant daar op in en hebben we samen gezocht hoe je er pastoraal mee om kunt gaan. Ook tijdens de laatste toerustingsdag voor onze stafvervangers (die buiten de kantooruren met de gasten optrekken) was dit thema aan de orde. Van beide bijeenkomsten leest u een verslag in dit nummer. Het is een thema dat bij de Herberg past: veel gasten hebben op een of andere manier met rouw te maken. Je kunt daar zo makkelijk verkeerd op reageren: door de verbijstering over het lijden te snel met beoedigingen en verklaringen weg te willen nemen. Hadden de vrienden van Job het maar bij hun zwijgen in Job 2 gelaten! Er mag ruimte zijn voor verbijstering, totdat God Zelf het licht van Pasen er over schijnt en Zijn vrede geeft.

*In Christus verbonden,*

*Peter Oudshoorn*

## inhoud

2	koetshuisconcert
3	voorwoord
4/5	herbergdag
6/7	bewogen met rouw
7	financiële zorgen
8/9/10	een gast vertelt
11	graag willen helpen
12/13	jaarverslag
14	retraite
15	kennismaken met de Herberg
16/17	facilitaire zaken
18	diaconaal jaar
19	agenda
20	colofon

**Op 8 maart 2014 was de Herbergdag in Oosterbeek. Het thema was: ‘Gelovig omgaan met het lijden’. We zien terug op een prachtige bijeenkomst, met een waardevolle lezing van ds. P.J. den Admirant en een goed gesprek met de aanwezigen aan de hand van de vragen. Het was een fijne en leerzame morgen.**



Als gelovigen geconfronteerd worden met lijden, dan zoeken ze naar antwoorden. We schrijven alle lijden toe aan de satan. Of we zoeken naar een pedagogisch doel of straf. Vaak ervaren we lijden als een raadsel, ook al geloven we dat lijden een gevolg is van de zonde.

Als ambtsdrager of pastoraal werkende, maar ook als gemeentelid worden we vaak geconfronteerd met (mensen die) erg lijden. Het is van heel groot belang dat we onszelf en anderen de tijd te gunnen om tot lichamelijke en emotionele rust te komen. Vragen laten zich niet onderdrukken. De beantwoording ervan kan ook te snel plaats vinden, zodat we door onze emoties op een verkeerd spoor gezet worden.

Na bijvoorbeeld een ernstig verlies of een schokkende gebeurtenis zijn er verschillende momenten in het lijden te ontdekken. In het begin weten mensen zich vaak enorm gedragen en kan er een sterk geloof in God zijn. Het kan gebeuren dat de getroffen anderen kunnen troosten. We zien het ook in de geschiedenis van Job. Na de berichten van de grote verliezen die hij had geleden zei hij: ‘De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam van de Here zij geprezen’.

Als het lijden begint door te dringen ontstaat er vaak verbijstering. Mensen vragen zich af: Waarom gebeurt mij dit? Wat voor bedoeling heeft mijn leven? Van Job lezen we dat hij de dag van zijn geboorte vervloekte. Verbijstering is het ergste dat ons kan overkomen. We

zijn niet in staat Gods bedoelingen te doorgronden. De ergste vorm van verbijstering is het verlamme gevoel dat je God kwijt bent. Je denkt dat Hij je alleen gelaten heeft. Hij heeft Zich teruggetrokken. Het lijkt wel alsof Hij niet meer bestaat. Anders gezegd: het lijkt erop alsof wij niet meer bestaan voor Hem! Dat is een vreselijke ervaring. De wanhoop kan zo groot zijn, dat er een verlangen ontstaat naar de dood. Wat een mens dan het meest nodig heeft is: ruimte voor verbijstering. We mogen ons verbijsterd voelen! Er is vaak alle reden voor verbijstering.

Is er dan helemaal geen hoop? Jawel. Job zegt in 19: 25: “Ik weet: mijn Verlosser leeft.” Als u het verband bestudeert, dan merkt u hoe Job ook in dat hoofdstuk nog worstelt, intens



worstelt. Dan ineens, om voor ons onverklaarbare redenen zegt hij: “Ik weet: mijn Verlosser leeft.” Verwerking van lijden is een geschenk. Dan hoor je mensen zeggen: ‘ik weet ook niet hoe het komt, want de omstandigheden zijn niet veranderd, maar ik kan er nu weer tegen. Ik zie Gods hand en Gods nabijheid weer.’ De diepste rust ontvangen we als we leren rusten in het lijden van Christus en in de hoop die Hij geeft.

Dit betekent niet dat wij niets kunnen betekenen voor degene die met ernstig lijden wordt geconfronteerd. Belangrijk is om geduld te hebben. Probeer in te voelen wat de ander meemaakt. Vraag jezelf af of je het echt wilt begrijpen of dat je vooral wilt dat het snel over is. Wees niet ongeduldig; wij bepalen niet wanneer de ander tot aanvaarding komt. Probeer in de Bijbel aansluiting te zoeken bij de situatie waarin de lijdende zich bevindt. Diepgaand lijden, God als Verborgene ervaren... We komen het ook in de Bijbel tegen. We kunnen wijzen op de rust en overgave als geschenk van God. God wil het geven. Dit geeft ook rust. Niet wij kunnen de overgave schenken, ook niet met onze gebeden of Bijbeltekst. Ze is altijd een onverwachts geschenk. Dan kan iemand gaan ervaren dat zijn leven hoe dan ook in Gods handen ligt.

Laten we de medewerkers en de vrijwilligers van ‘de Herberg’ gedenken in onze voorbeden ook bidden voor een oplossing voor de financiële zorgen. We hopen dat ‘de Herberg’, in de toekomst nog veel gasten mag herbergen, die het nodig hebben om even tot rust te komen.

*Ouderling en mevrouw J. Koppelaar uit Boven-Hardinxveld*



**Zaterdagmorgen 5 april 2014. Vanaf half tien druppelen we als stafvervangers het Koetshuis binnen. De koffie wordt op deze vroege zaterdagmorgen dankbaar aanvaard. Het is tijd voor onze halfjaarlijkse bijeenkomst. Goed om elkaar te zien en te spreken. Goed om extra toegerust te worden voor onze taak in de Herberg. Vandaag staat in het teken van “rouw” en hoe daar mee om te gaan.**

Arjen Grobbe leest met ons uit de Bijbel (2 Samuël 1:17-27). In dit gedeelte hoort David dat Saul en Jonathan gesneuveld zijn in de strijd. Drie aspecten van rouw komen hier naar voren: David worstelt met de feiten... is het werkelijk waar?! David verheerlijkt de doden, geen onvertogen woord over hen. Hij geeft de intensiteit van de rauwe werkelijkheid weer.

Na deze Bijbelse verkenning vertelt Bea Sonneveld over de theorie m.b.t. rouw, ondersteund door praktijkvoorbeelden. Twee uit ons midden vertellen hun levensverhaal over het verlies van een zoon en broer. Verlies gaat levenslang mee. Je kunt spreken over een doolhof, waarin je verdwalen kunt en emoties opnieuw beleeft. Of rouw als een wenteltrap, qua emoties heb je deze al een keer doorgeemaakt maar het keert ook weer terug maar dan toch anders, je merkt dat je een stapje verder bent....

In de Herberg hebben we te maken met allerlei vormen van rouw: verlies van gezondheid, baan, huwelijk, een dierbare. Wij, als stafvervangers krijgen dan te maken met de bijbehorende emoties, boosheid, verdriet, angst, schuldgevoel. Ze mogen (moeten) geuit worden. Bea wijst ons erop dat we er niet van moeten schrikken, emoties zijn niet goed of fout. Benoem ze, vraag wie in de thuisomgeving van de gast dit heeft gezien. Geef erkenning ..... We moeten ons ook realiseren dat iemand die rouwt, tegenstrijdige signalen kan uitzenden. Zo bot reageren maar toch zo'n behoefte hebben aan contact..... En vooral als stafvervanger niet proberen de “waaromvraag” te beantwoorden.

We kunnen terug kijken op een goede dag, waarin we veel waardevolle informatie hebben ontvangen, met elkaar in gesprek waren, rollenspellen hebben gehouden. Echt het gevoel dat we opnieuw beter zijn toegerust om het

## financiële zorgen

verblijf van onze gasten in de Herberg zo prettig mogelijk te laten zijn. Op deze manier kunnen we gestalte geven aan het beeld van de gemeente/gemeenschap die meelijdt als andere leden lijden. Zo kunnen we elkaar tot een hand en een voet zijn.

*Méry van Huffelen, stafvervanger*



In 2013 en in de eerste maanden van 2014 zijn de inkomsten uit de gemeenten teruggelopen. Terwijl een stijging nodig was. In de landelijke pers hebben we de noodklok geluid. Want met deze tendens zouden over 3 jaar onze fondsen uitgeput zijn. Er is geweldig op gereageerd. Extra giften in maart en toezeggingen voor later dit jaar stemmen ons hoopvol. Wilt u onze financiële zorgen meedragen?

*financiële zorgen*



Dag allemaal, mijn naam is Nicoline Coenders. Ik ben partner van Richard en moeder van Jim\*. De eerste 6 weken van 2013 was ik gast in de Herberg.

Op 26 mei 2009 kwam mijn allergrootste wens uit: ik werd moeder van Jim! Intuïtief voelde ik dat er iets met Jim aan de hand was. Na enkele maanden bleek mijn gevoel te kloppen. Jim was zeer ernstig ziek maar de artsen konden niet achter de oorzaak komen. Twee zware jaren vol zorgen, vrees, hoop en wanhoop volgden. Voor het volledige verhaal verwijs ik naar de website die voor ons is gemaakt; [www.stichtingvoorjim.nl](http://www.stichtingvoorjim.nl). Op 9 november 2011 is Jim overleden. Totaal onverwacht.

Na het overlijden van Jim kwam ik in een neerwaartse spiraal terecht. De zorg die ik Jim tijdens zijn korte leven mocht geven, had veel



## *'Ik leerde dat ik met mijn verdriet, boosheid, en verdere emoties niet alleen stond.'*

van me gevergd. Ik kon op de been blijven door de liefde en dankbaarheid die Jim ons terug gaf. Opeens was het over... Jim was er niet meer... Ik raakte erg in mezelf gekeerd en zag niet in hoe en waarom ik nog door zou moeten gaan met mijn leven. Richard had een manier van verwerken die niet aansloot op mijn manier en hierdoor konden wij elkaar niet meer vinden. We wilden onze relatie niet opgeven en zochten hulp. Zo kwamen we bij een relatietherapeut. Al na een kwartier voelden zowel Richard als ik dat we bij het juiste adres waren. De therapeut werd geraakt door ons verhaal. Tijdens een tweede afspraak vroeg de therapeut aan me wat ik nodig had. Ik keek hem vragend aan. "Als ik dát wist dan zat ik hier niet!" Hij vroeg of ik behoefte had aan rust. "Ja, natuurlijk maar hoe?" De therapeut gaf me een paar adressen van herstellingsoorden en zei dat ik de websites maar eens moest bekijken.

Ik kwam op de site van de Herberg. Toen ik de ervaringsverhalen las, rolden de tranen over mijn wangen. Dit was voor mij het teken dat ik contact met de Herberg moest opnemen. We werden uitgenodigd voor een intake. Er was één punt waar ik vragen over had: Het uitgesproken christelijke karakter dat duidelijk op de website naar voren kwam. Van huis uit ben ik gereformeerd (PKN). Echter, ik deed er weinig mee. Zo ken ik nog maar een paar psalmen en verhalen uit de bijbel. Ik gaf aan dat als er psalmen werden gezongen, ik misschien niet mee zou kunnen en willen zingen. Vroeg me af hoe ze daar op de Herberg mee om gingen. Ik kreeg zo'n mooi antwoord: "Juist omdat wij een christelijke achtergrond hebben, is iedereen welkom in de Herberg."

En zo was het ook. Op woensdagmorgen bracht Richard me weg. Samen met nog 4 andere

gasten kregen we uitleg over het programma op de Herberg. Daarna werden we naar onze kamers gebracht en konden we afscheid nemen van onze partners. Eind van de ochtend werden we verwacht in de kapel en daar werd er voor ons gebeden. De tranen rolden weer over mijn wangen...Heer, U kent ons, U weet wat ons bezig houdt!

Ik moest wennen... de eerste week was zwaar voor me. Het programma van de Herberg overviel me. Vroeg opstaan, ontbijt, kapel, Bijbelstudie 3 keer in de week, creatieve activiteiten 3 keer in de week, koffie drinken, sporten, wandelen, eventuele corveetaken (waar je jezelf voor kon opgeven), gesprekken met je begeleider. "Tjonge, ik kom toch voor mijn rust?!" De tweede week ging het beter. Het volle programma bleek mee te vallen. Het bracht structuur. Zat je ergens mee dan kon je dit te allen tijde bespreken met je begeleider.

Waar ik niet aan kon wennen was het vele bidden, danken en zingen. Voor en na het eten, in de kapel, na de Bijbelstudie en 's avonds weer als afsluiting van de dag. Er werd geen tv gekeken, behalve de uitzendingen van Nederland zingt op zondag en de aankondiging dat Beatrix haar troon zou gaan afstaan.

Ik kon mij uitleven tijdens de creatieve uren. Wat vond ik dit leuk! Uit de Bijbelstudies kon ik halen wat op mij van toepassing was. Ik leerde dat ik met mijn verdriet, boosheid, en verdere emoties niet alleen stond. God was er ook voor mij! Een antwoord op mijn vraag waarom ons dit moest overkomen, heb ik niet gekregen en zal ik ook nooit krijgen. Wel heb ik na verloop van tijd het inzicht gekregen dat het de moeite waard is om door te gaan. Ik kon de mooie dingen van het leven weer ontdekken. Ik kwam erachter dat ik in Richard een kanjer van een partner had! Iemand die zo zijn best voor mij had gedaan! Er kwam innerlijk veel meer rust in me. Ik geloof, dat dit gevoel is gekomen doordat ik de steun van God kon erva-

ren. Kan hier nog emotioneel van worden. Op woensdag en zondag ging ik altijd naar Barneveld; even naar het plekje van Jim waar ik voorheen iedere dag kwam. De zondag bleef ik thuis slapen en maandagochtend voor 10.00 uur was ik weer terug op de Herberg. Ik ervoer het leven buiten de Herberg als zeer hectisch. Het was zo ontzettend fijn om de gang van de Herberg weer binnen te lopen. De rust, veiligheid en geborgenheid omringden me. Op maandag was er afscheidsavond van gasten die weer zouden vertrekken. Deze avond werd altijd muzikaal ondersteund. Prachtig!

Zes weken in de Herberg waren voor mij genoeg. Ik was klaar voor die harde buitenwereld. Ondanks het feit dat het niet makkelijk zou zijn. Richard en ik hebben op de laatste dag een lange wandeling gemaakt in het bos achter de Herberg. We evalueerden de voorgaande 6 weken en maakten afspraken naar de toekomst toe. We konden van elkaar op aan en verlangden weer terug naar elkaar. Jim namen we mee in ons hart, voor altijd!



## graag willen helpen

In de zaal zaten zo'n 60 mensen. Allemaal naar de gemeenteeavond gekomen om te horen wat je kunt betekenen voor iemand die te maken heeft met depressieve gevoelens. Na een Bijbelstudie over Elia onder de bremstruik, spraken we over de gevolgen van somberheid in het leven van mensen.

Ze zat achter in de zaal en nam het woord. 'U zegt dat wij er vooral voor de mensen moeten zijn. Dat je geduld moet hebben en vooral naast iemand moet gaan staan. Maar kan ik dan helemaal niets doen? Ik word zo wanhopig van alleen maar meeleven.' Om haar woorden kracht bij te zetten, hief ze haar handen in de lucht. De mensen in de zaal moesten er wat om lachen, maar knikten ook begrijpend. Hoe lastig is het niet om het uit te houden bij mensen die worstelen met grote vragen of zich in duisternis bevinden. Hoe graag willen we hen niet helpen. Dan kan het zo maar zijn dat je ongeduldig wordt en wilt helpen door (ongevraagde) adviezen of bemoedigingen die iemand nog verder van huis brengen. Soms, zo hebben we ook heel eerlijk met elkaar be-

sproken zit er ook iets van eigenliefde in. Het is niet dat je de ander zo graag wilt helpen, maar je wilt zelf graag een helper zijn, of een zogenaamde redder. Want dat geeft een heel fijn gevoel.

Elia onder de bremstruik kreeg van de Here God de tijd. Hij mocht eten, drinken en rusten en daarna een lange voetreis maken. Pas na zes weken ging de Here met hem in gesprek. En wat was dat voor gesprek? Hij mocht klagen, steeds opnieuw uitzeggen wat hem dwars zat. Wat een genade. Dat is echt helpen.

*Alide Snitselaar*

**We komen als Herberg ook graag naar uw kring of gemeente om over een pastoraal onderwerp te spreken. De komende tijd zijn we o.a. in:**

- 7 juni** Oosterbeek  
*Koetshuis van de Pietersberg -  
samen zingen en informatie over de  
Herberg*
- 30 okt** Veenendaal  
*Ouderenmiddag Oude Kerk -  
informatie over de Herberg*



*lieve Herbergmedewerkers/sters  
Hartelijk dank voor alle warmte en geborgenheid  
die ik door jullie handen hier mocht ontvangen.  
Net als Elia mocht ik even uitrusten onder de  
bremstruik.  
Mede door jullie ben ik verkwikt en klaar voor  
de verdere strijd.  
Gods zegen voor ieder  
van jullie.*

# Jaarverslag 2013

## JAARREKENING EN JAARVERSLAG

Na een in financieel opzicht goed jaar 2012 is het jaar 2013 afgesloten met een exploitatie-tekort van € 64.000. De lasten bleven in totaliteit binnen de begroting, terwijl de baten daalden ten opzichte van de begroting en het voorafgaande jaar. De samenvatting hiernaast van de staat van baten en lasten is ontleend aan de jaarrekening 2013, waarbij door de accountant een goedkeurende controleverklaring is verstrekt. Voor een volledig beeld van de cijfers verwijzen wij naar de jaarrekening 2013, die te raadplegen is op onze website [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl) en die op verzoek verkrijgbaar is. De activiteiten zijn beschreven in het jaarverslag 2013, dat op de website is gepubliceerd en eveneens bij ons opgevraagd kan worden.

## Staat van baten en lasten over het jaar 2013 (in €)

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
<b>Baten</b>			
Baten uit eigen fondsenwerving	362.507	387.900	385.798
Subsidies van overheden	0	200	225
Baten uit beleggingen	7.347	5.800	9.695
<i>Som der baten</i>	<i>369.854</i>	<i>393.900</i>	<i>395.718</i>
<b>Lasten</b>			
<b>Besteed aan doelstellingen</b>			
PDC de Herberg	329.221	332.600	309.952
Cursussen en bewustmaking	13.680	14.200	14.652
<i>Totaal besteed aan doelstellingen</i>	<i>342.901</i>	<i>346.800</i>	<i>324.604</i>
<b>Werving baten</b>			
Kosten eigen fondsenwerving	49.586	58.200	53.101
Kosten beleggingen	0	0	0
<i>Totaal werving baten</i>	<i>49.586</i>	<i>58.200</i>	<i>53.101</i>
<b>Kosten beheer en administratie</b>			
	41.625	44.100	40.438
<i>Som der lasten</i>	<i>434.112</i>	<i>449.100</i>	<i>418.143</i>
<i>Resultaat</i>	<i>-64.258</i>	<i>-55.200</i>	<i>-22.425</i>



# Het jaar 2013 en begroting 2014-2017

## BIJZONDERHEDEN

Als bijzonderheden zijn te melden:

- Er kwamen 144 herberggasten, die gemiddeld zo'n 5 weken bij ons verbleven: gasten uit de christelijke gemeente, doorverwezen door de gemeente of door een hulpverlener, of (en dat gebeurt in toenemende mate) gekomen op eigen initiatief. Gasten, die wij geestelijke begeleiding konden bieden.
- De bezetting nam toe ten opzichte van vorig jaar.
- De leeftijd van de gasten verschuift in de afgelopen jaren. Gasten zijn gemiddeld steeds jonger, de categorie van 20-40 jaar neemt toe in aantal.
- Er waren mooie momenten: dagopeningen, de Bijbelbespreking, de themaachtenden, de creatieve activiteiten, de begeleidingsgesprekken, zomaar een gesprekje op de gang, de onderlinge band tussen de gasten. Wat is het mooi als je gasten in de loop van het verblijf ziet opbloeien.
- Financieel ging het minder goed. Ons beleid is het verblijf betaalbaar te houden. De eigen

bijdrage van de gasten is niet kostendekkend. De Herberg kan daarom alleen bestaan met doorlopende steun van de diaconieën. Onze belangrijkste inkomstenbron is de steun van diaconieën uit de Protestantse Kerk in Nederland. In plaats van de verwachte groei met € 26.000 daalden de giften uit deze gemeenten met € 19.000. De overige inkomsten (andere kerkgenootschappen, particulieren en andere donateurs) zijn gelukkig wel op het gewenste niveau geweest.

## DANK AAN GOD

Met dankbaarheid mag er teruggezien worden op wat de Herberg in 2013 heeft mogen betekenen voor de gasten. De Herberg was een plaats, waar onze gasten konden horen over het heil, dat helend is voor wie de gebrokenheid van het leven ervaart. Een plaats om weer zicht te krijgen op God, om geoefend te worden in de navolging van Jezus Christus. Daarin zien we de hand van de Here God, die er ook dit jaar bij geweest is.

## BEGROTING 2014 EN MEERJAREN- BEGROTING 2015-2017

Voor 2014 is een tekort van € 29.000 begroot. Om dat te bereiken zal de daling van de giften omgezet moeten worden in een groei. In totaliteit zouden de giften met gemiddeld 15% moeten groeien (de giften uit PKN-gemeenten met bijna 25%). Dat is heel veel. Inmiddels zijn fondsenwervingsacties opgestart. Om te komen tot een sluitende exploitatie vanaf 2015, zouden de giften in 2015 nog eens met 4,5% moeten groeien, en in de jaren daarna met een percentage gelijk aan de jaarlijkse inflatie.

Ondanks de financiële zorgen willen we de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaan. We mogen het werk van de Herberg als Gods werk zien en we vertrouwen er op, dat Hij ook zal voorzien in de zorgen die er zijn.

Een van de dingen die veel van onze retraitegasten doen, is wandelen. De omgeving van de Herberg nodigt daartoe hartelijk uit. Maar wandelen kan veel meer zijn dan een prettige lichamelijke activiteit en het genot van een mooie omgeving.

Veel mensen hebben de ervaring dat hun geest pas in beweging komt als ze met hun lichaam in beweging zijn. Al wandelend raken de gedachten los. Er kan een gesprek ontstaan: met jezelf maar zeker ook met God. Juist ook in de stilte van de natuur.

In wandelen zit ook altijd iets van 'op weg gaan'. Dat is in de Bijbel ook een uitdrukking voor mensen die Christus willen volgen: zij heten mensen van de weg. Christus is immers de Weg. Christenen proberen die Weg te volgen.

Als mens kun je op een kruispunt van je eigen levensweg komen te staan. Je vraagt je af: welke weg moet ik nemen? Wat is Gods weg?

Soms is de Weg moeilijk (terug) te vinden. Het kan dan goed zijn om eens even stil te staan onderweg. Om te zoeken waar de eigen levensweg kruist met de Weg van God. Om van daaruit weer verder te wandelen. Dit kan heel goed tijdens een retraite!

Wandel gerust eens langs!

*Reacties, informatie en aanmelden voor retraite: [retraite@pdcdeherberg.nl](mailto:retraite@pdcdeherberg.nl)*



**Met uw kerkenraad / vrouwenvereniging / ouderengroep / Bijbelstudiegroep is het mogelijk een bezoek aan de Herberg (locatie De Pietersberg) te brengen.**



Een voorbeeld van een dagindeling:

## **Ochtendprogramma**

U wordt ontvangen in Het Koetshuis, waar u door vrijwilligers een kop koffie / thee krijgt aangeboden met wat lekkers. Eén van de medewerkers kan voorlichting over de Herberg geven. Hierbij komt ook aan de orde wat u als gemeente of als gemeentelid kan leren van onze ervaringen en er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

## **Middagprogramma**

Voor het tweede deel van de dag zijn er afhankelijk van uw wensen allerlei activiteiten in en rond Oosterbeek mogelijk. Hierbij een paar voorbeelden: wandelen in de schitterende omgeving: een bezoek brengen aan de oudste in gebruik zijnde kerk van Nederland: de Oude Kerk een bezoek brengen aan het Airborne Museum een bezoek brengen aan kasteel Doorwerth.

Hierna zien wij u graag terug in Het Koetshuis voor het gebruiken van een maaltijd. Naast lunchbuffetten, die met verschillende gerechten zijn uit te breiden, is het mogelijk om buffetten te gebruiken; u kunt denken aan koude en/of warme buffetten, maar ook een Chinees Indische buffet is aan te bevelen.

Al deze activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers, zodat de opbrengst bijna geheel ten goede komt aan het werk van de Herberg.

Graag bespreken we samen met u de mogelijkheden. Daarvoor kunt u op de volgende wijze contact leggen: telefonisch 026-3342225 of per email: [koetshuis@pdcdeherberg.nl](mailto:koetshuis@pdcdeherberg.nl).

*Nelise Westeneng*

# Professioneel met de menselijke maat

Idelette Westerhof-van Pelt heeft onlangs haar jubileum gevierd. Zij kwam 12 jaren geleden in dienst van PDC de Herberg. Idelette is hoofd facilitaire zaken en is onder andere verantwoordelijk voor de werving en begeleiding van de vrijwilligers. Haar werk is gericht op het bieden van een veilige en plezierige omgeving voor de Herberggasten.

Als ik terugkijk op de 12 jaren, dan heb ik vooral genoten van de begeleiding van vrijwilligers en diaconaal medewerkers. Het is een uitdaging om werkzoekende jongeren, die de handen uit de mouwen willen steken, maar (nog) niet aan de bak komen, een plekje te geven. Zij willen aan het werk. Door zich in te zetten in de Herberg kunnen ze invulling aan hun leven geven en doen zij veel levenservaring op. Wij richten ons steeds meer op het flexibel aanbieden van werkervaringsplekken. Heeft een jongere eenmaal een baan gevon-

den, dan zit de Herberg in het hoofd en hart. Wie weet komen ze op een later tijdstip nog eens terug.

Anderen (jongeren en ouderen) kiezen bewust om een deel van hun tijd in te zetten voor hun naaste. Zij zijn vaak jaren vrijwilliger bij de Herberg, veel langer dan de 12 jaren dat ik bij de Herberg betrokken ben. Deze vrijwilligers bieden de Herberg continuïteit. We zijn hen zeer veel dank verschuldigd.

## Verbaasd

“Mensen zijn verbaasd wanneer ik vertel over de vrijwilligers. Verbaasd over het feit dat er tijd gegeven wordt aan mensen die zij niet kennen, zonder dat er iets tastbaar tegenover staat. Voor mij ligt de uitdaging erin de talenten, die de vrijwilligers met zich meebrengen, op de juiste manier in te zetten en tot ontplooiing te laten komen.”

“In de afgelopen 12 jaren hebben we stappen gezet om professioneler te gaan werken. Mij spreekt een professionele aanpak aan, met behoud van de menselijke maat. Juist omdat we zoveel vrijwilligers hebben, is dat mogelijk. We onderscheiden ons daarin echt van menig zorginstelling. Dienen lijkt een oud begrip, maar is heel mooi, inhoudsvol. Binnen de Herberg betekent dienen dat we het de gasten naar de zin maken (met een goede kamer, met een goede maaltijd, met een vrijwilliger die een ommetje met je maakt in de prachtige omgeving of een gesprekje met je aanknoopt). Dat draagt zoveel bij aan een goed verblijf.”

“Professioneler werken gaat niet ten koste van de sfeer. In de beginjaren dachten we als team overal samen over na. Inmiddels is de verantwoordelijkheid voor gastenbegeleiding en facilitaire zaken gescheiden. Het komt samen in het coördinerend team waar ik met



Peter Oudshoorn (de directeur) en Bea Sonneveld (het hoofd gastenbegeleiding) deel van uit maak.

## Huiselijkheid

We weten dat structuur belangrijk is voor de gasten die bij ons komen. Tijdens ons werk hebben we (te) vaak gezien dat volwassenen vastlopen in de hectiek van het dagelijkse leven. We bieden met elkaar een huiselijke plek. De vrijwilligers van alle leeftijden leveren een toegevoegde waarde die onmisbaar is voor het creëren van een huiselijke sfeer. Ik ben blij dat ik op deze manier in de Herberg een bijdrage mag leveren aan het welzijn van de gasten.



Geslaagd?

Nog geen nieuwe opleiding gevonden?

Afgestudeerd en nog geen werk?

## Wij zoeken enthousiaste jongeren met een flexibele instelling.

Tien maanden heel praktisch bezig zijn met je geloof. Een geweldige ervaring voor jongeren die van mensen houden! Je hebt te maken met mensen die moeilijkheden kennen door verlieservaringen of om andere redenen een poosje afstand moeten nemen. Een diaconaal jaar start begin september.

Geen week is hetzelfde in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Je wordt ingezet op verschillende terreinen in de Herberg zoals op de receptie, in de keuken, in de huishouding in het Koetshuis, optrekken met de gasten. De afwisseling in werkzaamheden, de contacten met gasten en medewerkers zijn boeiend en dragen bij aan je werk- en levenservaring. Een diaconaal jaar op je C.V. wordt bij een sollicitatie positief gewaardeerd. Je werkt samen met vrijwilligers en collega diaconaal medewerkers.

*Informatie over huisvesting, zakgeld, reiskostenvergoeding en ziektekostenverzekering vind je op [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl).*



## Komt u ook bekende psalmen, gezangen en geestelijke liederen uit o.a. de bundel van Johannes de Heer zingen?

We nodigen U van harte uit om mee te zingen tijdens een Sing-in op D.V. zaterdag 7 juni 2014 in het koetshuis. Van harte welkom.

### We stellen ons het programma als volgt voor:

- 14.00 uur: Inloop met koffie/thee
- 14.15 uur: Samen een half uur zingen
- 14.45 uur: Informatie over het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
- 15.15 uur: Opnieuw samen zingen
- 15.45 uur: Afsluiting van de bijeenkomst met koffie/thee

Aanmelding (graag vóór woensdag 4 juni)

E-mail: [a.peters@filtnet.nl](mailto:a.peters@filtnet.nl)

Telefoon: 0342-491990

Kosten € 5,00 per persoon. De opbrengst is bestemd voor PDC de Herberg.



# Unieke markt in Zeist

Dit jaar wordt de 20<sup>e</sup> activiteitenmarkt in Zeist georganiseerd. U wordt van harte uitgenodigd op zaterdag 21 juni 2014 vanaf 9.00 uur op de Verlengde Slotlaan van Zeist en rondom de Nieuwe Kerk. De markt waar tweedehandsspullen worden verkocht, sluit om 15.00 uur. Kinderen kunnen zich vermaken op het Kinderplein van het schoolplein op de Verlengde Slotlaan.

De allereerste editie van deze markt werd georganiseerd ten bate van de Herberg. Deze jubileumeditie staat opnieuw voor een deel in het teken van PDC de Herberg. We hopen u te ontmoeten.



## colofon

'uit de Herberg' verschijnt 3x per jaar.

Een abonnement is gratis!

Geef uw naam door per e-mail of telefoon.

REDACTIE: Peter Oudshoorn, Marja Korevaar

FOTO'S: Marja Korevaar e.a.

VORMGEVING: bldsprk Zwolle, [www.bldsprk.nl](http://www.bldsprk.nl)

© 2014 Stichting De Pietersberg

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Stichting De Pietersberg

Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

T 026-334 22 25

[info@pdcedeherberg.nl](mailto:info@pdcedeherberg.nl)

[www.pdcedeherberg.nl](http://www.pdcedeherberg.nl)

BANK: NL58 RABO 0302 2633 30

t.n.v. Stichting De Pietersberg

## de Herberg



VOOR  
GOEDE DOELEN

Algemeen Nut  
Bevoegde Instelling  
**ANBI**