

uit de Herberg



Verbinding

Herbergdag 8 maart 2014

Tijd en ruimte voor verbijstering

Zaterdag 8 maart 2014 wordt van 9.00 tot 13.00 uur de jaarlijkse Herbergdag gehouden. Ds. P.J. den Admirant uit Kootwijkerbroek zal een lezing verzorgen over hoe we als gemeente kunnen mensen kunnen bijstaan als er gewor- steld wordt met lijden. Wat te doen als er sprake is van vertwijfeling, wanhoop en onbegrip. De spreker volgt in zijn lezing onder andere het Bijbelboek Job.

Kosten: € 10,00 (inclusief lunch).

Inlichtingen en opgave bij de Herberg:
bij voorkeur per e-mail

herbergdag@pdcdeherberg.nl

of per telefoon 026-3342225.

Dank voor inzet

Eind 2013 heeft mevrouw Ineke Bulten-van Dijk uit Leusden afscheid genomen van het bestuur van de Herberg. Wij willen haar graag hartelijk bedanken voor haar inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren.

We nemen ook afscheid van mevrouw Marja Brak uit Amersfoort. Zij is vanuit de IZB bij de oprichting van de Herberg betrokken geweest en maakte na haar vertrek bij de IZB deel uit van het Comité van Aanbeveling. Ook haar danken we hartelijk voor wat ze voor de Herberg heeft betekend.

voorwoord

bestuur

Dhr. D. van Dijk

Ds. H.G. de Graaff

Dhr. J. de Kluijver

Dhr. D.G. Schutte

Ds. D. van de Streek

Mw. L. van Velzen - Vermaas

Drs. J. van der Wolf

directie

Peter Oudshoorn

comité van aanbeveling

Prof. dr. G. van den Brink

Ds. G. de Fijter

Drs. A.B.F. Hoek - van Kooten

Dr. H.C. van der Meulen

Dhr. M. Niemeijer

Dr. A.H. van Veluw

Ds. M. Visser

Dr. P.J. Visser

Ds. L. Wüllschleger

Verbonden met Christus

Eén van onze kinderen woont met zijn gezin in Mozambique. In de regentijd valt regelmatig de elektriciteit uit en dan valt het niet mee verbinding te krijgen. Skypen, e-mailen, telefoneren: soms lukt er niets meer. Niet verbonden.

Destijds waren we niet verbonden met Christus, schrijft Paulus in Efeze 2:12. Omdat er van onze kant van alles mis was. Ook bij ons ontbrak de mogelijkheid om contact met God te hebben. Maar gelukkig heeft God het er niet bij gelaten. Al direct na de zondeval zocht Hij de mens weer op: Adam, waar ben je? En wat een wonder dat God in Christus naar deze wereld kwam! Om Zich aan ons te verbinden. Immanuël. Nu bent u, die voorheen veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door Zijn bloed (Efeze 2:13).

Verbonden met Hem betekent ook altijd verbonden met elkaar, met Gods wereldwijde gemeente. Je bent alleen, op je zelf, eenvoudigweg niet in staat om de breedte en lengte en diepte en hoogte van de liefde van Christus te kennen (Efeze 3:18). Dat kan alleen samen met alle heiligen. Ook hier dus: verbinding.

Verbonden te zijn is in alle intermenselijke relaties een levensvoordeel. Als “de elektriciteit uitvalt” valt ook de verbinding weg. Dat kan een reden zijn om naar de Herberg te komen. Samen met de gast proberen we te zoeken of verbinding met de ander nog mogelijk is. En wat het verbonden zijn met Jezus Christus daarin betekent. Bidt u om wijsheid voor onze gastenbegeleiders?

*In Christus verbonden,
Peter Oudshoorn*

inhoud

- 2** herbergdag
- 3** voorwoord
- 4/5** een gast vertelt
- 6/7** bijbelstudie
- 8/9** retraite
- 10/11** onderhoudsvrijwilligers
- 12/13** interview
- 14** voorjaarsarrangement
- 15** agenda
- 16** colofon

Zes weken verbleef ik in de Herberg, voor een periode van rust, om mezelf terug te vinden. In deze tijd heb ik ontzettend veel geleerd! Het was een tijd om eens 'echt' naar mezelf te kijken. Het hele programma droeg hieraan bij, zowel voor mijn geestelijk leven als voor mij als persoon.

De themaachtenden wil ik er uit lichten, ze zijn ontdekkend, schokkend, troostend en be-

te hebben en hoe je die verwoordt. "Help", dacht ik toen, "heb ik zelf wel een eigen mening of praat ik eigenlijk maar wat met anderen mee? Moet ik eigenlijk wel overal een mening over te hebben?" Het onderwerp leverde goede gesprekken op en nieuw inzichten.

Ook het thema *omgaan met conflicten* leverde een schokkend effect op. Of ik daar goed mee omga; welnee, ze omzeilen, dat was mijn

Het voelde als een grote bevrijding om los te mogen laten wat niet bij mij hoort

vrijdend geweest! En altijd weer getoetst aan de Bijbel, alle keren keken we welk voorbeeld Jezus zelf ons hierin gaf. Het begin en het eindpunt was altijd Zijn Woord om ons aan te spiegelen. Dat gaf/geeft hoop en houvast.

Een van de thema's was *zelfvertrouwen*, en als er iets is waar het gasten van de Herberg (vaak) aan ontbreekt, is het dat wel. We leerden hoe belangrijk het is om je eigen mening

manier, met als resultaat dat ik mezelf altijd in bochten wring en mijn persoonlijkheid geweld aandoe vanwege de lieve vrede. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat deze aanpak juist onvrede geeft. Het is niet fijn om zo jezelf te analyseren maar wel heel ontdekkend. Tijdens de gesprekken met mijn begeleidster bespraken we deze punten en kreeg ik tips hoe deze om te zetten in daden.





Emoties, ook zo'n mooi onderwerp. In het omgaan en aanvoelen van die van een ander ben ik heel goed, maar die van mezelf...?

Complimenten geven, ha, tijdens dit thema kon ik lekker onderuitzakken, vanwege mijn werk heb ik dit al helemaal onder de knie - is dat zo? Kan ik een compliment als een compliment ontvangen, of ze bagatelliseer ik ze? Misschien toch wel een aandachtspunt want uiteindelijk doet een compliment krijgen echt wat met je zelfbeeld.

Je **kwaliteiten** en de valkuil daaraan verbonden: dit onderwerp werd een voltreffer! Talenten die bij je passen, eigenschappen die je maken wie je bent. Door deze te gebruiken ervaar je vreugde en krijg je nieuwe energie. Ik ontdekte dat er ook 'aangeleerde' kwaliteiten zijn, die energie slurpen omdat ze niet echt bij je passen. Zouden die ermee te maken hebben dat ik, burn-out, een tijdje Herberg nodig had? Het voelde als een grote bevrijding om los te mogen laten wat niet bij mij hoort en me te richten op andere, nog ongebruikte



maar overwoekerde talenten. Leren zijn wie ik echt ben, zoals ik door God bedoeld ben!

Ik heb een diepe identiteitscrisis door-gemaakt. Het heeft me aan Jezus voeten teruggebracht, dankzij dit alles is mijn leven enorm verrijkt. Ik ben erg dankbaar voor de periode van rust, bezinning en de liefdevolle begeleiding in de Herberg. Vol vertrouwen en verwachting zie ik er uit naar hoe de Heere mijn verdere leven zal leiden.

Elly

Verbinding geeft leven

bijbelstudie

Arjan Grobbe

Verbindingen. Ons leven hangt ervan aan elkaar. We leven in een netwerksamenleving, waarin het voor velen ontzettend belangrijk is om alle contacten te onderhouden. Om 'in verbinding' te blijven. Veel mensen leven in verschillende netwerken, met steeds weer verschillende mensen. Zo zijn er heel wat verbindingen tussen mensen en de mogelijkheden zijn haast ontelbaar. Veel verbindingen worden virtueel gelegd en onderhouden. Iedere keer dat we het internet opgaan, maken we een verbinding met een web dat inmiddels zo'n beetje de hele wereld overspant. Heel gemakkelijk en snel kunnen we verbinding hebben met mensen over de hele wereld. Websites als Facebook en LinkedIn zijn razend populair en kennen veel gebruikers.

Zo bekeken lijken verbindingen iets heel moderns. Dat zijn ze echter niet. Het maken van verbindingen is al bijna zo oud als de geschiedenis van de mensheid. In de Bijbel kunnen

we talloze voorbeelden vinden. Het begint in feite al bij de schepping van de mens. Want toen God, de HEER, de mens had geschapen, dacht Hij: "Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past."¹ De mens is niet geschapen om alleen te leven. De mens is geschapen om in verbinding te leven met anderen. Dit geldt voor het huwelijk, waarin twee mensen die een bijzondere verbinding met elkaar hebben gekregen een verbond sluiten, maar het geldt ook voor vriendschappen. Een bekend Bijbels voorbeeld hiervan is de vriendschap tussen David en Jonatan.²

Mensen hebben elkaar nodig. Zo heeft God ons geschapen; zo zijn we bedoeld. Verbindingen horen tot de scheppingsorde. Daardoor komt het ook dat het meestal niet goed gaat met mensen die deze verbindingen missen in hun leven. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat 30% van de Nederlandse volwasse-

¹ Genesis 2: 18

² 1 Samuel 18: 1 t/m 4

nen gevoelens van eenzaamheid heeft. In 2011 concludeerden onderzoekers van TNS NIPO dat ruim een kwart van de Nederlanders een echt goede vriend(in) mist en dat ongeveer een derde graag wat vaker een uitnodiging, bezoekje of aanspraak zou krijgen. Velen verlangen naar (meer) verbinding met anderen...

Eenzaamheid is een problematiek die we ook regelmatig tegen komen bij onze gasten in de Herberg. Voor hen is een tijd in de Herberg, met alle onderlinge contacten met gasten, vrijwilligers en begeleiders, vaak als een warme deken. Hun eenzaamheid wordt doorbroken; ze komen weer in verbinding te staan met anderen, met zichzelf en vaak ook met God. Ze worden weer verbonden met levensbronnen en bloeien weer op.

Verbinding zoeken is dan ook een opdracht aan iedere gelovige en aan elke christelijke gemeente - in feite aan ieder mens, gelovig of niet-gelovig. Zo heeft God het immers

bedoeld. En zo heeft Hij het Zelf ook voor gedaan. Nog niet zo lang geleden hebben we met elkaar het Kerstfeest gevierd. Het feest van de geboorte van Gods Zoon, Die mens werd onder ons mensen. Kerst zou je ook het feest van de verbinding kunnen noemen.

Met de zondeval was de verbinding tussen God en mens flink beschadigd. Maar nooit heeft God het werk van Zijn handen losgelaten. Hij bleef omzien naar mensen. Hij sloot verbonden met Noach; met Abraham; met Israël. Maar Zijn ultieme daad van verbintenis was toch wel dat Hij in de gestalte van Jezus Christus Zelf naar de aarde kwam: Immanuel, God met ons. God wil niet dat mensen zonder verbinding leven. Hij wil dat wij in verbinding leven met Hem en met elkaar.

Wie Hem wil volgen, dient dan ook de verbinding te zoeken. Met God en met de

medemens. En waar verbindingen worden gelegd, ontstaat er eenheid. Jezus Zelf bad om eenheid. Eén in de Naam van God en één in Zijn liefde. Dit geeft ons de opdracht om die eenheid te zoeken en te versterken. Dat kan met woorden, door bemoedigend, begripvol en troostend te spreken. Dat kan door te zwijgen en te luisteren; door er echt voor iemand te zijn. Het kan met daden, door iemand heel praktisch te helpen. En ja, ook de moderne verbindingsmiddelen kunnen helpen: stuur een email of sms of laat een bericht achter op Facebook. Laat mensen weten dat je ze ziet en aan ze denkt, al is het maar op afstand. Blijf in verbinding! En werp nieuwe verbindinglijnen uit. Verbinding geeft leven.

reageren? aagrobbe@pdcdherberg.nl

Waar kom je voor?

In het afgelopen jaar hebben we als Herberg een kleine 30 mensen als retraitegast mogen ontvangen. Heel verschillende mensen; met elk hun eigen achtergrond. Ook met ieder heel eigen redenen om zich een midweek – of soms

iets korter; of soms wat langer - terug te trekken uit het dagelijkse leven.

Eigenlijk alle retraitegasten zijn op zoek naar rust en stilte. In het dagelijkse leven komen ze er onvoldoende aan toe om stil te staan bij de

dingen waar ze juist wèl eens bij stil zouden willen staan. Dat kan van alles zijn: werk, gezin, richting en betekenis van hun leven, geloofsvragen, de relatie met God, gebeurtenissen uit hun verleden.

A photograph of a person walking away on a path in a forest. The path is covered in fallen leaves, and there are several evergreen trees in the foreground. The word "retraite" is overlaid in large, white, lowercase letters across the center of the image.

retraite

Diaconaal jaar 2014/2015

We zijn op zoek naar 4 jongeren die vanaf september 2014 beschikbaar zijn. Oud-diaconaal medewerker Roos van Bart zegt: "Een diaconaal jaar in de Herberg is ontzettend gaaf & waardevol! Ben jij of ken jij die jongere? Kijk dan eens om de hoek bij de Herberg!" Kijk voor meer informatie www.pdcdeherberg.nl/vrijwilligerswerk.

Vakantievrijwilligers



Zin in een bijzondere vakantie?
Kijk dan op www.pdcdeherberg.nl/vrijwilligerswerk.
Willemijn: Ik hoop te komen hoor; ik heb alweer helemaal zin om de Herberg-sfeer mee te maken!

En wat zoeken retraitegasten dan? Een plek om zowel lichamelijk als geestelijk tot rust te komen. Tijd en ruimte om stil te worden voor God, om met Hem in gesprek te gaan over de dingen die hen bezig houden. Tijd en ruimte ook om in de Bijbel te lezen, om te bidden, om te groeien in kennis van Gods Woord.

Vaak worden retraitegasten gedreven door een verlangen naar vrede - innerlijke vrede. Vrede met zichzelf en vrede met God. Een vrede waarvan ze vermoeden of weten dat alleen God die kan geven. De vrede van Filippenzen 4 vers 7: de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. En God is zo goed: vaak schenkt Hij ook daadwerkelijk deze vrede.

*Arjen Grobbe,
gastenbegeleider*



onderhoudsvrijwilligers

Op de laatste vrijwilligersdag hield onze directeur een meditatie over Psalm 62 en het zoeken van rust bij God. De Herberg is een plek om tot rust te komen en die rust is er meestal ook. Behalve op de dinsdag, als de onderhoudsploeg er is. Dan wordt die rust onderbroken met geluiden van bladblazen, boren, timmeren, zagen, schuren en stemmen van mensen die samen aan het werk zijn. De rust en stilte is dan ver te zoeken.

De Herberg heeft een bouwcommissie, die bestaat uit vijf mensen: een bouwtechnisch man, die de Herberg al 20 jaar kent, een installatietechnicus, een elektromonteur, een coördinator en de directeur.

De coördinator regelt de klussen die gedaan moeten worden en zoekt de juiste mensen om de klus te klaren. Om de kosten zo laag mogelijk te houden wordt geprobeerd zoveel mogelijk in eigen beheer te doen, wat bijna altijd lukt. In de afgelopen tijd zijn bijvoorbeeld het straatwerk en het aanbrengen van nieuwe CV ketels uitgevoerd.



“Samen brengen we op hoog niveau een mooi stuk werk tot stand”

De coördinator kan terugvallen op een onderhoudsploeg, die bestaat uit een diversiteit aan vakmensen: een vloerbedekking specialist, een scheepsbouwer, elektriciens, een heier, timmerlieden, stratenmakers, een kraanmachinist, schilders en een tuinman. Ook verder is er een bonte verscheidenheid; de tuinman krijgt hulp van een veehouder, een eierhandelaar en een gepensioneerde bankdirecteur. Anderen zijn afkomstig uit het onderwijs.

Samen brengen we op hoog niveau een mooi stuk werk tot stand. Ieder met zijn eigen specialiteiten, maar zo nodig doen we alles met elkaar, het geeft niet wat. We hebben ook veel plezier met elkaar en de plagerijen zijn niet van de lucht. Zo vermoeden we dat de bankdirecteur bij het wroeten in de grond

een potje met gouden munten denkt te vinden. Eén van de schilders, die altijd samen met zijn vrouw komt, mag of durft niet alleen te komen. En als bepaalde personen meewerken, waarschuwen we de keuken dat er dubbele porties gekookt moeten worden.

De onderhoudsploeg vergrijst sterk. Er zijn veel 70-plussers bij. Daarom zoeken we

aanvulling op alle vakgebieden, bijvoorbeeld metselaars en stukadoors. Wie meldt zich aan? Je kunt je talenten en je handen inzetten om het werk voor de gasten mogelijk te maken. En je zult er veel plezier aan beleven.

Dick Loeve, schilder



*“Ik hoop dat de
Herberg nog lange
tijd zegenrijk mag
werken”*

Dick Schutte maakt ruim vier jaar als penningmeester deel uit van het bestuur van de Herberg. Dick Schutte en zijn vrouw wonen op Urk. Dick is naast zijn bestuurslid van de Herberg ook voorzitter van Christenen voor Israël.

We vroegen hem hoe hij bij de Herberg betrokken raakte. Dick werd door de voorzitter gevraagd. Ze kenden elkaar van jaren geleden, toen ze samen bij de Hervormde Kerk van Oldebroek betrokken waren en daar ook collega's bij de burgerlijke gemeente waren. De vraag kwam wat vroeg, omdat Dick als lid van de ChristenUnie-fractie nog deel uit maakte van de Provinciale Staten. Toch heeft hij “ja” gezegd, omdat hij graag bestuurlijk en inhoudelijk iets wil betekenen voor anderen. Zijn financieel-economische achtergrond en brede ervaring in een bestuurlijke omgeving komen goed van pas nu de Herberg een situatie van exploitatietekorten probeert om te buigen in een gezonde exploitatie.

In gemeentebesturen is Dick zowel voor financiën als voor sociale zaken verantwoordelijk geweest. Inhoudelijk sluit de doelstelling van de Herberg daar goed bij aan: zorg voor de medemens die (in het geval van de Herberg: pastorale) hulp nodig heeft. Als penningmeester ben je daar niet direct bij betrokken, maar uiteindelijk is het bestuurswerk gericht op de zorg voor de gasten van de Herberg.

"Van meet af aan is de opzet van de Herberg geweest, dat het werk een verlengstuk is van de diaconale en de pastorale taak van predikanten. Anno 2014 is het meer dan ooit nodig dat kerkenraden zich bewust zijn van de zegenrijke taak die de Herberg heeft. De Herberg is een onmisbare schakel in het pastorale werk van de gemeenten. In de afgelopen 20 jaar zijn er zo'n 3.000 gasten in de Herberg geweest. Ik moet er niet aan denken dat de Herberg dit niet had kunnen doen voor de gasten die deze pastorale zorg nodig hadden", zo vertelt Dick.



"Financieel hebben we flinke stappen in de goede richting kunnen zetten. Maar we zijn er nog niet. Willen we de Herberg in de toekomst goed kunnen laten functioneren voor hen voor wie pastoraat zo nodig is, dan zal er vanuit de betrokken kerkelijke gemeenten een verhoging van de bijdrage moeten zijn. In economisch moeilijke tijden willen we het uitgangspunt vast houden dat de hoogte van de eigen bijdrage van de gasten geen belemmering is voor het verblijf. Ik roep die gemeenten, die bij de oprichting van de Herberg betrokken waren op hun verantwoordelijkheid te blijven nemen."

Graag spreek ik de hoop uit dat de Herberg nog lange tijd zegenrijk mag werken in dit deel van Gods Koninkrijk.

Voorjaarsarrangement Koetshuisconcert 15 maart 2014

WANDELING

De Noordelijke Perimeterwandeling voert ons door een stukje Oosterbeeks grondgebied, waar tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog hard is gevochten en sporen van de Slag om Arnhem nu nog te zien zijn. We staan stil bij tastbare herinneringen aan die periode, zoals bijvoorbeeld “The White House” (nu Hotel Dreyeroord). Daarbij gaat een ervaren gids ons voor, die ons met verhalen en anekdotes illustreert wat zich op die verschillende plaatsen allemaal heeft afgespeeld en hoe erg het was.

De ontvangst is om 11.00 uur in Het Koetshuis en voor een lunchpakket wordt gezorgd.

CONCERT

In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel; als musici in dit verband bepaald geen onbekenden. Speciaal voor deze gelegenheid stellen zij weer een aantrekkelijk

en gevarieerd programma samen en zullen daarbij ongetwijfeld weer aangename muzikale verrassingen in petto hebben. Het concert begint om 14.30 uur.

KOSTEN...

De kosten bedragen voor het volledig arrangement € 25,00. Wie alleen het concert bijwoont betaalt € 15,00.

Voor kinderen geldt een gereduceerd tarief.

... EN BATEN

De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de opbrengsten van deze dag komen ten goede aan de Herberg.

OPGAVE

Opgave graag per telefoon 026-3342225 of per e-mail concerten@pdcdeherberg.nl, met vermelding van het aantal personen en het gekozen arrangement.

Kennismaken met de Herberg?

Bent u op zoek naar een bestemming voor uw kerkenraad, vrouwenvereniging of ouderengroep? Breng dan een bezoek aan het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg! Wat zijn de mogelijkheden?

Na ontvangst met koffie/thee en eventueel wat lekkers is het mogelijk om informatie te krijgen over het werk in de Herberg door een van onze medewerkers. Hierbij komt ook aan de orde wat u als gemeente kunt leren van de ervaringen in de Herberg en is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Verder zijn er diverse mogelijkheden voor een lunchbuffet eventueel aangevuld met een kop soep of een snack. Uiteraard kunt u ook nog een wandeling maken in de schitterende omgeving.

Denkt u er eens over na en als u vragen heeft kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Nelise Westeneng.

FEBRUARI

- 12 **De Glind** - Hervormde Vrouwenkring
themabespreking: Rouwen en troosten
- 26 **Zijderveld** - Vrouwengroep Hervormde
Kerk - informatie over de Herberg

MAART

- 5 **Stolwijk** - De Christenvrouw -
informatie over de Herberg
- 25 **Dirksland** - ouderenmiddag -
informatie over de Herberg
- 27 **Heerde** - gemeentevond -
themabespreking: Nooit mooi weer?

Medewerkers van de Herberg verzorgen graag een presentatie bij uw vereniging, tijdens een gemeenteavond of ouderenmiddag. Heeft interesse?

Maak dan een afspraak met Alide Snitselaar (aasnitselaar@pdcdeherberg.nl).



Groot onderhoud

Ieder jaar wordt er (groot) onderhoud gedaan aan de gebouwen van de Herberg. Een veilig en goed onderhouden huis is belangrijk voor het welbevinden van de gasten en de vrijwilligers. In de loop van 2014 moet het dak van het Koetshuis gerenoveerd worden. In het Koetshuis zijn onder andere de kamers van onze diaconaal medewerkers en van de vrijwilligers die hier overnachten in verband met avond- en/of weekenddiensten. De kapel en een aantal gastenkamers zijn ook in dit gebouw ondergebracht.

De renovatie is erg kostbaar. De definitieve kosten zijn nog niet bekend, maar zullen circa € 90.000 zijn. We hebben al een flink bedrag bij elkaar gespaard, maar we zijn er nog niet. Wie kan met een kleine of grote gift helpen en neemt (een deel van) de kosten voor zijn of haar rekening?

colofon

'uit de Herberg' verschijnt 3x per jaar.

Een abonnement is gratis!

Geef uw naam door per e-mail of telefoon.

REDACTIE: Peter Oudshoorn, Marja Korevaar

FOTO'S: Marja Korevaar e.a.

VORMGEVING: bldsprk Zwolle, www.bldsprk.nl

© 2014 Stichting De Pietersberg

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Stichting De Pietersberg

Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

T 026-334 22 25

info@pdcdherberg.nl

www.pdcdherberg.nl

BANK: NL58 RABO 0302 2633 30

t.n.v. Stichting De Pietersberg

de Herberg



Algemeen Nut
Bevogende Instelling
ANBI